



Voldstafetten

Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET

63. årgang nr. 3

marts 2025

Når kommer våren.

I denne gamle børnesang skrevet af Carl Bagger i 1845, får man først svar på spørgsmålet i det sidste vers. Derfor er der kun gengiver første og sidste vers.



Når kommer våren vel?
 Når den sortblå svale kommer
 og bebuder nære sommer,
 når den kvidrende ta'r myggen,
 der vil tumle sig i skyggen,
 da kommer våren, da kommer våren!

Når kommer gækken da?
 Når Gud Fader det behager,
 vinker han den frem af ager.
 Først når hans befaling falder,
 først når han på blomsten kalder,
 da kommer gækken, da kommer gækken!

Tja det er ikke altid vi får det svar vi ønsker.

Preben Sørensen

~~~~~  
 Oversigt over kommende arrangementer i 2025 (se også hjemmesiden):

Tirsdag **04. marts Kl. 13.00** Gildeting på Rødovregård. (Se nedenfor)

Lørdag **26. april Kl. 17.30** Sct. Georgs gildehal på Rødovregård.

Tirsdag **02. sept. Kl. 1??** Fødselsdagsfest på Rødovregård.

I fremtiden modtager jeg gerne alle indlæg på min mail: [krogh@musling.dk](mailto:krogh@musling.dk)

Indlæg i Word. **Standard A4/STÅENDE** og uden *specielle tekstfelter*. Tak.

Lederen/forsiden i april-nummeret skrives venligst af **gruppe 2**

Nils.

~~~~~  
TILLYKKE TILLYKKE TILLYKKE

Vi siger rigtigt **hjerteligt tillykke** til **Bodil**
 som fylder **80 år** den 5. marts 2025.





DAGSORDEN GILDETING

Tirsdag d. 4. marts 2024 kl. 13:00
i [Kostalden](#) på Rødovregård

1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører
3. Gildemesterens beretning
4. Gruppeledernes beretninger
 - 4.1 gruppe 1, v/Birthe Sander
 - 4.2 gruppe 2, v/Else Madsen
 - 4.3 gruppe 3, v/Ulla Lundsteen
- Laugs- og udvalgsformændenes beretninger
 - 4.4 Festlauget, v/Ulla Lundsteen
 - 4.5 PR-laug v/Preben Sørensen
 - 4.6 GU + Optagelsesudvalg v/Grethe Lykke Mortensen.
 - 4.7 GIM / Lone Mosander.
 - 4.8 Voldstafet / Nils Krogh
 - 4.9 Hjemmesiden / Else Madsen.
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
6. Skatmesteren fremlægger de reviderede regnskaber for 1.1.2024 til 31.12.2024 og fremlægger budget for året 1.1.2026 til 31.12.2026 herunder fastsættelse af gildeskat.
7. Valg
 - a) Valg af gildemester Bjarne Wichmann, modtager genvalg
 - b) Valg af gildekansler Kurt Lundsteen, modtager genvalg
 - c) Valg af gildeskatmester Lilli Guldmann, modtager genvalg
8. Valg
 - a) Valg af suppleant for gildemester, på valg: Bodil Kæmpegaard
Valg af suppleant for gildekansler, på valg: Nils Krogh
Valg af suppleant for gildeskatmester, på valg: Grethe Mortensen
 - b) Valg af Gildets Uddannelsesmedarbejder (GU), på valg: Grethe Lykke Mortensen
 - c) Valg af Gildets Internationale Medarbejder (GIM), på valg: Lone Mosander
 - d) Valg af Flagherold og suppleant, på valg: Nils Krogh og Bodil Kæmpegaard
Valg af Dørherold og suppleant, på valg: Ulla Lundsteen og Birthe Sander
 - e) Valg af 2 revisorer, på valg: Mogens Jeberg og Birthe Sander
Valg af 2 revisorsuppleanter, på valg: Else Madsen og Jørgen Schiøtt
9. Gennemgang af forslaget til Netværk Hedeland og eventuel fremtid for Vestvold-Gildet
10. Eventuelt
Det tidligere fremsendte regnskab, forslag til budget for det kommende år samt forslag til vedtægter for Netværk Hedeland bedes medbragt.

Under mødet vil der blive serveret 3 stykker smørrebrød og 1 øl/vand uden beregning.

REFERATER



Forårsfest den 15. februar 2025 kl. 13.

Husker du – minderne har man dog lov at ha'

Denne forårsfest stod i visens tegn. Vi sang sange som vores forældre sang og hver gruppe optrådte med en sang. Det blev til både *Solitudevej* og *Jeg har min hest jeg har min lasso*. Endelig kom vi også *i den sorte gryde med Bro-bro-brille*. (Det gav også lidt motion til hele gildet).



De Vaskeægte cowboys- og piger



Der var rigtig god stemning hele eftermiddagen (ja nu holder vi så vidt muligt vore arrangementer om dagen – så alle kan være med). Festlauget havde sørget for en lækker festmenu, hvor vi absolut ikke gik sultne hjem



Hver synger med sit næb.



Jeg tror, at alle 19 deltagere havde en rigtig hyggelig forårsfest – så mangler vi bare foråret

Vi siger tak til Festlauget for en velgennemført festdag.

Preben og Arne har fotograferet & Nils har refereret.

GRUPPE REFERATER

Gruppe 1 – havde ikke møde i februar.

Gruppe 2 møde 11. februar

Vi mødtes hos Arne og Else og blev straks budt på et fint dækket bord med lækker mad, som vi straks ”kastede os over”.

Vi sang ’Så vandrer vi ud mod ...’. Gruppekassen blev ordnet.



Programmet for vores optræden til forårsfesten bliver også fastlagt. Så lidt indledende planlægning for Sct. Georgs eftergildehal, som vi står for.

Så til dagens emne, hvor Arne har valgt en gåtur på **Samsø**. Øen ligger i Kattegat – midt i Danmark. Øen er ca. 114 km². Den har 3.694 indbyggere bosat i 22 landsbyer, hvoraf Tranebjerg er den største.

Fra Tranebjerg går det via

Onsbjerg Kirke til 'Dyret', som er det højeste punkt på den sydlige del af Samsø. Videre til øens smalleste sted, hvor vikingerne gravede en kanal, så de hurtigt kunne komme fra den ene side af øen til den anden. På Nordsamsø' kommer vi til Nordby. Der engang blev udnævnt til 'den bedst bevarede landsby i Danmark'. Men inden Arnes tur er helt slut skal lige igennem 'Verdens største labyrint' – hverken mere eller mindre. Her skal man både have stedsans, men også være god til at løse/besvare gåder/spørgsmål. Ellers finder man ikke hverken ind eller ud.

Vi siger Arne tak for rundturen og fik lyst til at se nærmere på Samsø.

Tak til Else og Arne for en hyggelig eftermiddag.



Nils

Gruppe 3 møde 25. februar

Ja så lykkedes det at få samlet flokken her hos Jørgen, mødet skulle være holdt hos Birthe, men da Den gamle Jørgen ikke kan klare trapperne til 2 sal, skulle det holdes hos Lone, men så har de fået håndværkere, så nu blev det altså her hos Jørgen. Alle mødte op. Kurt havde købt smørrebrød - alt andet havde jeg sørget for. Vi startede med SANGEN: jeg bærer med smil min byrde blev valgt efter at vi havde snakket om sygdomme m.m. Så blev Ulla valgt til formand for gruppen, da Jørgen ikke magtede posten mere, og hun lagde ud med at indkassere penge til vores gruppekasse, så valg af nye mødedatoer m.m. Alt klaret. Så havde Kurt dagens emne, hvor han ville fortælle om Grønland som i disse dage er stærkt omtalt, men Kurt vil ikke komme ind på politik mellem Grønland eller Danmark eller Danmark og U SA.

Grønland hedder: Kalaallit Nunaat.

Hovedstad: Nuuk.

Nationaldag: 21. juni

Nationalsang: Nunarput utoqqarsuanngoravit Nuna asiilasooq

Det var nu godt vi ikke skulle synge den.

Grønland er verdens største Ø med et areal på over 2 millioner kvadratkilometer, men er samtidig en af de mindst befolkede regioner i verden. Omkring 56.000 bor hovedsageligt langs østkysten, hvor klimaet er relativt mildere og infrastrukturen bedre. Det meste af øens areal er dækket af den enorme indlandsis, som strækker sig over næsten 80 procent af Grønlands landareal. Dette isdække har stor betydning for klimaet gode naturlige forhold på øen.





Øens geografi er præget af dramatiske landskaber med høje fjelde, dybe fjorde og talrige isbræer men på trods af de barske naturforhold er Grønland hjemsted for et unikt dyre liv, herunder isbjørne, rensdyr, bison, hvaler og et væld af fuglearter. Havet omkring øen spiller en afgørende rolle for både økosystemet og den lokale økonomi,

idet fiskeri, og fangst er vigtige næringer for mange samfund langs kysten.

Grønlands befolkning består primært af inuitter hvis kultur og traditioner går mange tusinde år tilbage. Selvom dansk har status som officielt sprog er grønlandsk et inuitisk sprog centralt for bevaringen af den nationale identitet og kulturarv. Traditionelle livsformer såsom rensdyrjagt og sælfangst, kombineres i dag med moderne uddannelse og teknologi, hvilket skaber en spændende blanding af fortid og nutid. Historisk set har Grønland oplevet flere bølger af beboelse og påvirkning. Allerede omkring 2500 [F.Kr.](#) beboede de tidligste grupper af inuitter og andre arktiske folk øen. Disse tidlige bosættere tilpassede sig et liv i det barske arktiske klima, de tilpassede sig vind og vejr. I det 20 århundrede begyndte en ny æra med fokus på selvbestemmelse og modernisering. Efter 2. verdenskrig blev Grønland en integreret del af det danske rige med et stigende fokus på velfærd, infrastruktur og uddannelser. I 1979 fik Grønland hjemmestyre. Ja jeg kunne blive ved og det er spændende, men jeg slutter her.



Jørgen

~~~~~  
**Adresseændring:** Tove er flyttet til Dorthe Mariehjemmet, Fortvej 19, 2. sal, 7D.  
 ~~~~~

Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens marts-nummer

Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. april 2025

I øvrigt henviser vi til VESTVOLD-Gildets hjemmeside: www.vestvold.dk

På hjemmesiden kan man altid finde sidste udgave af Nyhedsbrevet Voldstafetten

~~~~~

Gildemester: Bjarne Wichmann, Mørkhøjvej 132 st. C, 2860 Søborg Tlf.: 2942 5850

Gildekansler: Kurt Lundsteen, Knudslundvej 46, 2605 Brøndby. Tlf.: 2762 0524

G. skatmester: Lilli Guldmann, Lindestien 28, 2605 Brøndby. Tlf.: 2863 1802

Redaktør: Nils Krogh, Sylvestervej 15C, 2610 Rødovre. Tlf.: 2275 1435/ [krogh@musling.dk](mailto:krogh@musling.dk)