

Voldstafetten

Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET
62. årgang nr. 10
december 2024

DECEMBER-TRADITIONER

Lysset for Fred tændes igen år i Brøndbyvester kirke
Tirsdag den 3. december 2024



Igen i år tændes lyset med budskabet om fred i
Brøndbyvester Kirke.
Det sker ved en stemningsfuld musikandagt
tirsdag den 3. december kl. 19.00.

Fredsløset brænder evigt i Fødselskirken i
Betlehem. En flamme herfra er bragt til Europa,
og tirsdag
den 3. december tændes lyset i olielampen i
Brøndbyvester Kirke.



Lysset vil blive båret ind i den mørklagte kirke, og olielampen, som ses på billedet, vil blive tændt, herefter tændes lysene på alteret, og kirken oplyses alene af Fredsløset fra Betlehem.

Vi vil synge nogle sange, og præst ved Brøndbyvester Kirke, Søren Broch Kjeldgaard vil holde en kort andagt.

Efter andagten er der kaffe i Sognets Hus.

Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det (Johannes 1.v.4-5)

Gildeaktivitet siden 2003

Fredsløset blev oprindeligt startet af det østrigske radio-TV, ORF, i 1986, som et element i et stort indsamlingsshow til fordel for et humanitært hjælpearbejde "Licht ins Dunkel". Siden har det bredt sig til det meste af Europa og også til Nordamerika. ORF sørger hvert år for, at en ny flamme hentes i Betlehem. Oftest er det spejdere, der bringer lyset rundt, men i Danmark er det Sct. Georgs Gilderne, der har stået for Fredsløset siden 2003 - lokalt gerne sammen med spejdere og kirkelige menigheder.

Årets slogan er "FREDELIG FREMTID I EN BROGET VERDEN"

Oversigt over kommende arrangementer i 2024/25 (se også hjemmesiden):

Tirsdag **03. dec.** Kl. 19.00 Fredslys tændes i Brøndbyvester Kirke
Søndag **8. dec.** Kl. 10.15(30) Kirketur 2. søndag i advent. (se nedenfor)
Lørdag **11. jan.** Kl. 17.30 Nytårsgildehal på Rødovregård.

I fremtiden modtager jeg gerne alle indlæg på min mail: krogh@musling.dk

Indlæg i Word. **Standard A4/STÅENDE** og uden *specielle tekstfelter*. Tak. Lederen/forsiden i januar-no. skrives venligst af **gruppe 1**

Nils.



**Vi siger stort tillykke til
Lone Mosander,
der fylder 75 den 20. december.**



INVITATION til Kirketur 2. søndag i advent

Gruppe 2 inviterer hermed til kirketur

søndag 8. december kl. 10.15 i

**NYGÅRDSKIRKEN
Brøndby Nord Vej 71,
2605 Brøndby**



Gudstjenestenn begynder kl. 10.30. Men kom i god tid, da der kan være mange mennesker pga. Julecafé.

Efter gudstjenesten vil vi fortælle lidt om kirkens historie mv Det gør vi, når vi har forflyttet os til et hyggeligt hus ikke så langt fra kirken.

Nærmere bestemt hos Mogens Jeberg på **Lucernevej 136, 2610 Rødovre.**

Her spiser vi **vores medbragte mad** i hyggelige omgivelser

Gruppe 2 serverer dertil 1 øl eller vand og 1 snaps.

Når vi har spist maden, serveres der kaffe og måske en julekage.

Husk en pakke du selv gerne vil modtage værdi 30 – 40 kr.

Det koster 50 kr. at deltage i arrangementet.

TILMELDING GRUPPEVIS TIL ELSE
på mobil 6081 5460/Mail elsema16@gmail.com

Senest mandag d. 2. december

Med venlig gildehilsen – gruppe 2



INVITATION TIL NYTÅRSTILGILDEHAL



**DET VIL GLÆDE GRUPPE 1. AT SE GILDEBRØDRE TIL EN
FESTLIG OG HYGGELIG AFTEN MED FORSKELIGE INDSLAG
DEN. 11 JANUAR KL.18,00**

FORHAL KL.17,30

**DER VIL BLIVE SERVERET EN 3 RETTERS MENU
MED DRIKKEVARER VIN/VAND
DENNE FANTATISKE AFTEN
KOSTER. KR. 200.00 PR. PERSON**



**TILMELDING BIRTHE SANDER
MAIL.birtehesander@gmail.com
Tlf. 6080 3795
SENEST. 31. december. 2024**

REFERATER



Oktober-gildehal mandag 21. oktober afholdt på Rødovregård

Vi glemte det skrevne referat i november-nummeret. Det kommer så her og samtidig tager vi et godt billede af den smukke borddekoration, som også var blevet taget af 'sætter-nissen'.



Referat af oktober-Gildehal.

Sikke en dejlig oktoberfest vi mødte op til.

I gildehallen fik Bodil overrakt 25 års-nålen. Gildemesteren holdt en fin tale, og Birthe Sander havde 5 min. Sct. Georg. Birthe havde funderet over, hvad der var mest rigtigt at gøre, når vi dannede Broderkæde. Var det venstre hånd over højre hånd, eller var det højre hånd over venstre hånd?

I eftergildehallen kunne vi sætte os til bords ved et smukt dækket bord med pyntegræskar og i efterårets farver. Menuen var wienerschnitzel med "dreng" og til dessert syltede pærer med creme.

Kaffe og småkager som afslutning. Kurt havde lavet et sanghæfte, som vi flittigt benyttede og da vi havde været gennem alle sangene, sang vi alligevel et par stykker mere.

Vi sluttede af med at danne Broderkæde, venstre over højre, eller omvendt.

Tak til gruppe 3 for en dejlig eftermiddag.

Jytte W.

NOVEMBERMØDE
5. nov. 2024

Foto fra Claus Birkebøl

**GRUPPE 1 INVITERER JER TIL EN RIGTIG KOLD TUR MED SLÆDEPATRULIEN SIRIUS
HER VIL CLAUS BIRKEBØLL, OGSÅ KALDET TAVSE, TAGE OS MED PÅ PATRULIE
DOG BEHØVER I IKKE TAG VINTERTØJ PÅ DA DET ALT SAMMEN FOREGÅR PÅ
RØDOVREGÅRD I KOSTALDEN HVOR DET FORVENTES AT DER ER VARMT.**

Referat af november mødet,

Gruppe 1 havde inviteret os på tur med SLÆDEPATRULJEN SIRIUS, CLAUS BIRKEBØLL, kaldet TAVSE.

Slædepatruljens opgave er overvågning af den ubeboede kyst fra Liverpool Land på østkysten af Grønland til Hall Land på nordkysten, der i 1974 fik navnet Grønlands Nationalpark.

Patruljens slædehold tilbagelægger årligt mere end 19.000 km. I 1950 oprettedes en patruljetjeneste under navnet Operation Resolut. Den var meget lidt kendt, og navnet blev i 1953 ændret til Sirius; i 1964 fik man uniformsmærket.

Patruljens personel er frivillige fra alle tre værn og må, for at kunne søge tjeneste ved Sirius, have grad af korporal eller derover, der gennemgår en specialuddannelse af ca. 6-7 måneders varighed.

Kun befalingsmænd, der efter denne uddannelse fortsat findes egnet, tilkommanderes Sirius. Grundprincippet for tjenesteomgangen er, at alt personel inkl. chef og telegrafister deltager i og tørner om alle opgaver fra rengøring og madlavning til patruljekørsel og sejlds.

Et slædehold kan være på patrulje i op til fire måneder, i hvilken periode man kun en enkelt gang ser andre mennesker. I gennemsnit tilbagelægges dagligt 35 km i løbet af 4-5 timer, oftest er dagsmarchen kortere og køretiden det dobbelte, hertil kommer den tid, morgen og aften, der bruges til etablering af lejr, madlavning og vedligeholdelse af rejsesudstyr og radiotjeneste. Da slæderne er tungt lastede med forsyninger og udrustning, går patruljefolkene på ski ved siden af slæden. Der er nu også kommet nye Siriusbåde, der kan tilbagelægge ca. 60 km pr. dag.

Indtil 1990erne brugtes morsesystemet; nu har man I Pad og satellit samt droner.

I 1943 nedbrændtes slædepatruljens Eskimonæs, Lauge Kocks ekspeditionshytte fra 1931 -34, af tyskerne.

Grundstammen til den nuværende Sirius-hund er slædehunde fra Disko bugten, senere suppleret med enkelte hunde fra Thule og Scoresbysund. I dag er der gennem avl ved patruljen, frembragt en større og tungere hund, der bedre egner sig til gennem måneder at trække tunge læs. Patruljehunden er en glad hund, der tydeligt viser, at den befinder sig bedst foran slæden. Efter hjemkomst får hundene en god pasning og pleje, de har hver deres store indhegnede gård med mad og vandskåle, man taler meget med hundene; de får hver anden dag lange ture. Ordsproget om, at hunden er menneskets bedste ven, har vist sin sande værdi ved Sirius.

Referent Birthe A.





GRUPPE REFERATER

Gruppe 1 holdt møde hos Bjarne d. 13. november.

Vi startede med en meget lækker frokost hvor snakken gik i gang.

Efter kaffen planlagde vi nytårsgildehallen.

Bjarne fortalte om Carl Theodor Zahle (1866-1946).

Allerede i gymnasiet var han politisk interesseret og følte sig som overbevist demokrat i opposition til den siddende Estrup-regering.

Zahle var i 1905 med til at stifte Det Radikale Venstre, og blev partiets første formand.

I 1913 dannede han igen en radikal regering, som kom til at sidde helt til 1920 under hele 1. verdenskrig.

Ved krigens slutning var der stor vrede mod regeringen, der havde været tyskvenlig.

Efter en del uroligheder afskedigede Christian 10. ministeriet.

Den negative parlamentarisme blev først fastlagt i grundloven 5. juni 1953 og den er stadigvæk gældende.

Lilli

~~~~~

**Gruppe 2** holdt møde hos Jytte Ulstrup d. 11. november.

Vi gik direkte til bords i noget lækkert smørrebrød. Og snakken kom som vanligt godt i gang.

Emnet er jo danske øer og Jytte havde fundet Hjortø i det Sydfynske Øhav. Det er en meget lille ø med lille havn, hvor kun mindre skibe kan komme ind. Der er også en lille færge – Hjortøboen -som kun kan have én bil med ad gangen, når den sejler mellem Hjortø og Svendborg. Øen er 'en perle', som de selv siger. Der bor kun få familier på øen, men om sommeren er havne fyldt med sejlbåde, der ligger som sild i en tønde.

Efter Jyttes gennemgang var der andre ting på programmet. Vi fik planlagt Kirketuren og gruppens egen juleafslutningsfrokost.

**Nils**

~~~~~

Gruppe 3 GRUPPEMØDE 19.11.24 HOS LONE

Desværre manglede vi stadig Jørgen og midt i det hele blev Birthe syg af smerter og måtte forlade os.

Vi startede med " Alverden kalder det væmmeligt ", og gik så ombord i middagen.

Uhm!

Og så i gang med dagsordenen:

Vi fik styr på kassen, og talte om Oktober Gildehallen, som vi selv syntes, blev rigtig hyggelig

med afsyngning af gamle sange. Og så gav den ovenikøbet overskud.

Ikke at forglemme havde vi tilmelding til Kirketuren.

Ulla havde emnet denne gang, og var egentlig startet i sidste nummer af Voldstafetten med Frans af Assisis fredsbøn.

Nu fik vi historien om lidt af Frans af Assisis liv.

Frans af Assisis, født Giovanni di Pietro di Bernardone i 1181 eller 1182 i Italien, er en af de mest kendte og elskede skikkelser i kristendommens historie. Hans liv og budskab har inspireret millioner af mennesker, både inden for og uden for kirken, og hans indflydelse mærkes stadig i dag.

Frans blev født i Assisi, en lille by i Umbrien, som søn af en velhavende stofhandler. Han levede en sorgløs ungdom, og han drømte om at blive ridder. Under en militær ekspedition i 1202, blev han taget til fange og sad i fængsel i over et år. Denne oplevelse blev et vendepunkt. Efterfølgende oplevede han en åndelig krise, hvor han følte sig tiltrukket af et liv i tjeneste for Gud.

En afgørende begivenhed var hans oplevelse ved det faldefærdige San Damiano. Her, foran et krucifiks, hørte han en stemme sige: " Gå, og genopbyg min kirke, som er ved at falde sammen."

Frans begyndte at genopbygge kapellet sten for sten. Senere forstod han, at kaldet handlede om at reformere kirken og dens åndelige liv.

Frans' liv blev eksempel på fattigdom og afsavn. Han klædte sig i en simpel dragt og gik barfodet. For Frans var det vigtigt at leve i solidaritet med de mindste i samfundet. Han fandt stor glæde i at opgive materielle ting, og han troede, at det var en måde at komme tættere på Gud.



I 1209 grundlagde Frans ordenen ”Mindrebrødrene”, også kendt som Fransiskanerne. Ordenen voksede hurtigt, fordi Frans’ budskab om fred, kærlighed og fattigdom tiltrak mange, især unge, som søgte et meningsfuldt liv.

I 1224, to år før sin død, oplevede Frans en mystisk hændelse, hvor han modtog stigmata - sår svarende til Jesu sår ved korsfæstelsen. Dette skete under en periode med intens bøn på bjerget La Verna. Frans blev dermed den første kendte person i historien til at bære stigmata, hvilket styrkede hans status som en helgen.

Frans døde den 3. oktober 1226, 44 år gammel. Allerede to år efter, i 1228, blev han helgenkåret af pave Gregor IX. Hans grav ligger i Assisi i Basilica di San Francesco, som er et vigtigt pilgrimssted.

Frans af Assisi var en revolutionær i sin tid, og hans budskab om kærlighed og enkelhed taler stadig til mennesker over hele verden. Hans liv viser, hvordan en enkeltpersons valg kan skabe en bevægelse, der ændrer både individer og samfund. I en verden præget af materialisme og konflikt minder Frans os om værdien af fred, kærlighed og samhørighed med naturen.

Det var et spændende emne, da vi jo nok har glemt det vi lærte som børn. Dette referat er forkortet en del.

Så var der kun tilbage at få snakket af og sige tak for en dejlig oplysende eftermiddag. **Inge**

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår



Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens december-nummer
Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. januar 2025-

I øvrigt henviser vi til VESTVOLD-Gildets hjemmeside: www.vestvold.dk
På hjemmesiden kan man altid finde sidste udgave af Nyhedsbrevet Voldstafetten.

Gildemester: Bjarne Wichmann, Mørkhøjvej 132 st. C, 2860 Søborg Tlf.: 2942 5850
Gildekansler: Kurt Lundsteen, Knudslundvej 46, 2605 Brøndby. Tlf.: 2762 0524
G. skatmester: Lilli Guldmann, Lindestien 28, 2605 Brøndby. Tlf.: 2863 1802
Redaktør: Nils Krogh, Sylvestervej 15C, 2610 Rødovre. Tlf.: 2275 1435/ krogh@musling.dk