

Voldstafetten

Nyhedsbrev fra og for VESTVOLD-GILDET
62. årgang nr. 5
maj 2024

Kom Maj du søde milde-
Lad os håbe det.

At den sidste forårsmåned bliver lunere og mere tør end april har været.

Lad os glæde os over at det bliver lyst i længere og længere tid.

Allerede efter første uge i Maj starter de lyse nætter.

Den skønne lyse årstid nærmer sig med god fart. Sørg for at nyde lyset mens vi har det. Det jeg savner mest om vinteren er at det er lyst om morgenen. Nyd de længere dage, og hav en rigtig god sommer.

Bodil.

Oversigt over kommende arrangementer i 2024 (se også hjemmesiden):

Mandag	06. maj	kl. 19.00	Distriktsgildeting, Taastrup Kulturcenter
Tirsdag	28. maj	kl. 13.00	Tur-I-Naturen til 'Bjælkehuset', Søndermarken.
Mandag	17. juni	kl. 18.00	Friluftsgildehal, Hedeland (VESTVOLD står for maden)

I fremtiden modtager jeg gerne alle indlæg på min mail: krogh@musling.dk

Indlæg i Word. **Standard A4/STÅENDE** og uden *specielle tekstfelter*. Tak.

Lederen/forsiden i juni-no. skrives venligst af gruppe 3 (er modtaget)

Nils

TILLYKKE

Vestvold-Gildet siger mange gange tillykke til

Birthe Anker som 12.5.24 fylder 90 år

og

Kurt Lundsteen som 15.5.24 fylder 85 år



TUSIND TAK

Jeg vil gerne sige tusind tak for alle gaverne og i særdeleshed de mange meget pæne ord, der blev sagt til mig i anledning af mit 40 års gilde-jubilæum.

Nils



Distriktets kommende arrangementer:

DGT 6. maj i Taastrup Kulturcenter.

Friluftsgildehal i Hedeland 17. juni. Vi mødes ved "Læringsspiralen". Nærmere kørselsvejledning vil fremkomme. Det er **Vestvold-gildets** tur til at stå for det kulinariske.



Roskilde Hedebo Distriktsgilde

Indkaldelse til Distriktsgildeting

Mandag den 6. maj 2024

Kl. 19:00 i Taastrup Kulturcenter.

Poppelalle 12, 2630 Taastrup

Dagsorden: Se evt. VOLDSTAFETTEN fra april.

Distriktsgildeledelsen

HUSK



Årets Tur i Naturen bliver den 28. maj 2024

Årets tur går til Bjælkehuset, hvor vi mødes klokken 13.00. Bjælkehuset ligger idyllisk placeret i udkanten af Søndermarken. Her skal vi spise, og bagefter er der mulighed for at gå en tur i Søndermarken. Adressen er Valby Langgade 2, 2500 Frederiksberg, og der holder busser lige uden for Bjælkehuset.

Turen koster 200 kroner og inkluderer en anretning bestående af: Rødspættefilet med remoulade, hønsesalat med stegt bacon og frikadelle med rødkål og syltede agurker.

Hertil serveres en øl/vand.

Tilmelding, der er bindende, skal ske gruppevis senest **18. maj** til Jørgen, telefon 52 61 02 94.

HUSK

Restaurant Bjælkehuset er en del af den skønne grønne Søndermark og har ligget på Valby Bakke siden 1915. Historisk set er huset i tradition med De Små Haver og det gastronomiske miljø, der opstod for omkring 160 år siden på Pile Allé.

Bjælkehuset er med den autentiske og hyggelige atmosfære og placeringen i Søndermarken et landligt pusterum i storbyen. Det nu fredede haveanlæg Søndermarken blev fra 1669 til 1703 anlagt som kongelig lysthave i fransk stil i forbindelse med Frederiksberg Slot. Der var dengang kun adgang for kongelige og adelige gæster, men i 1852 blev haven åbnet for alle.



Gildehilsen gruppe 3

OBS

VESTVOLD-GILDET er arrangerende gilde ved Friluftsgildehallen, og derfor skal vi bruge nogle der kan stå for køkkenet og senere oprydning.
Så ring til Bjarne og meld jer.



Indbydelse til Distriktets Friluftsgildehal

Så skal vi ses igen til det traditionelle samvær i Hedeland.

Mandag d. 17. juni 2024

Vi mødes denne gang ved Læringsspiralen i Hedeland, Tranemosevej, Hedehusene jf. kørselsvejledning kl. 18.00. Her tager vi en rundgang forbi FN's 17 Verdensmål. Herefter kører vi til "Naturhytten", Herredsfogedvej 25 Roskilde, hvor vi spiser den kendte forlorne skildpadde med sherry, æg og flutes, hertil øl eller vand (inkl.).

Vi slutter med gildehal, kaffe med tilbehør og hyggeligt samvær.

Tilmelding senest mandag d. 10. juni gerne gilde- eller gruppevis til

DGK Jørgen Lauterbach mail:

dsl402366@vip.cybercity.dk

eller mob. 2160 4372

Pris: kr. 75,-/pers.

Mvh. Mogens, Distriktsgildeledelsen

Kørselsvejledning til Læringsspiralen:

Tranemosevej er en sidevej til

Brandhøjgårdsvej overfor Rerslev Kirke.

Et par hundrede meter inde er der en

passage mellem stenene, så man kan køre ned til Læringsspiralen i bil.



REFERATER



Sct. Georgs Gildehal.

**Lørdag den 27. april 2024 på
Rødovregård.**

Gildemester Bjarne ledede gildehallen med tale, musik og sange. Nils fik overrakt sin 40-års nål.

Vi bekræftede gildeloven sammen og fik senere Sct. Georgs budskabet læst op.

Gruppe 1 havde arrangeret efter-gildehallen, hvor de serverede en lækker 3-retters menu med drikkevarer og kaffe. Det var en hyggelig aften, men vi var ikke så mange, da adskillige var forhindret pga. konfirmationer mm. Vi sang mange sange, som vi kunne synge med på.

Arne tog billeder:



*Sct. Georg og dragen i
Storkyrkan i Stockholm.
Foto NK*

Joannahuset.

Ved VESTVOLD-GILDETS fødselsdagsfest, uddelte vi 50.000 kr. til Joannahuset til indretning af deres nye tilholdssted.

Joannahuset er nu flyttet til Kong Georgsvej 21 på Frederiksberg, og i den anledning var Gildeledelsen inviteret til reception fredag den 12. april, indvielse af det nye Joannahuset, som nu består af 2 huse med et dejligt opholdssted imellem.

Vores gildemester Bjarne og jeg deltog, og efter festtaler og klip af snor, blev Joannahuset officielt åbnet, og der blev serveret kaffe og kage, og derefter var der rundvisning. I det forreste hus var der indrettet værelser til overnattende, stort køkken og en opholdsstue. Det var hertil vores donation var brugt.

Ved receptionen var det først formanden for Joannahusets bestyrelse, Peter Albæk, takke de mange, der havde støttet muligheden for at få det nye værested for unge, især en særlig tak til Liljenborgfonden. Derefter holdt Frederiksbergs borgmester, Michael Vindfelt tale, og bød blandt andet Joannahuset velkommen til Frederiksberg.

Så holdt den leder af huset, Jette tale, hvor hun også takkede alle for hjælp indsats.

Til sidst fortalte Mette Pihl, hende vi mødte til vores fødselsdag, om dagens praktiske gennemførelse. Herunder ser billeder fra receptionen.



Jette takker alle
Og her billeder indefra.



Mette giver praktiske oplysninger



Enkelt værelse.



3 sengs værelse.



Toilet/badeværelset.

Dejligt at se at vores donation er brugt til noget fornuftigt.
Kurt.

GRUPPE-REFERATER:

Gruppe 1.

Gruppe 1 mødte alle op hos Birthe Sander, her fik vi lagt det sidste på plads til Sct. Georgs Gildehallen. Efter at dette var kommet på plads satte vi os til bordet og her blev serveret lækker mad og en lækker dessert. Efter at have indtaget maden gik vi over til dagens emne, som var øer i Danmark. Birthe fortalte om Fænø, en lille ø som ligger mellem Middelfart og Kolding, man kan kun komme dertil ved at sejle fra Middelfart. I tresserne havde daværende ejer givet et stykke land til De danske pigespejdere, som havde opført en træbygning, der blev brugt til træningslejr for tropsførere. Der var ikke noget toilet eller indlagt vand. Birthe havde været hjælper i en uge sammen med jævnaldrende spejdere. Tropsførerne skulle dog ikke ved toiletbesøg sidde på en planke over et hul, men man havde bærbare Dasser, som spejdere placerede rundt om i skoven.

Spejderne havde fri ca. halv dag og nogen gik rundt om øen, - det tog 3 timer

Fænø er Danmarks største privatejede ø. I det nordlige Lillebælt ligger Fænøgaard, der er en nyfortolkning af herregården og dens miljø.

Tidligere har der ligget en gård fra 1877, men den nuværende, moderne bygning er fra 2003-2004

Bjarne

Gruppe 2

Vi mødtes d. 16. april hos Mogens, der havde anrettet et formidabelt frokostbord, som vi fluks kastede os over. Så godt mætte kunne vi synge 'Kom maj du søde milde'; fik ordnet gruppekassen og fik talt om *Tur-i-Naturen*, som gruppe 3 arrangerer til Søndermarken. Spændende! Vi fik også aftalt vores afslutningsmøde/gruppetur den 21. maj. Vi forsøger at besøge Køge by og restaurant Vivaldi. Alt efter vejr og tid kan vi måske også besøge Køge Mini-by, som skulle være meget interessant.

Så til dagens emne, som er kendte danskere. Mogens havde valgt at fortælle om ”**Danmarks bedste flyver**”/”**Sønderjyden**”, som til trods for sine mange oplevelser og meget oplevelsesrige liv måske ikke var så kendt i Danmark, som man ellers kunne have forventet. Flyveren hed **Christian L. Johansen (CLJ)**, født 1890 ved Bylderup Bov i (Nord-)Slesvig under det tyske kejserrige. CLJ var altså født 'tysker' og blev udlært som blikkenslager i Flensborg. Hans læremester byggede en flyvemaskine, som han ikke turde flyve, da den var færdig, men det gjorde CLJ. Og det blev så starten på hans flyverliv. I 1. Verdenskrig blev han indkaldt til den tyske hær og i 1917 bliver han krigsflyver. Efter krigen flytter familien til Danmark, hvor det bliver starten på en eventyrlig karriere som flyver. Flyver bl.a. fra Kløvermarken på Amager en form for taxi-flyvning. I 1920 ved Genforeningsfesten på Dybbøl fløj CLJ over festen og hans passager nedkastede et Dannebrog. Senere bliver CLJ trafikflyver mellem København og Hamborg, desværre må han nødlande pga. manglende brændstof. Så måtte han se sig om efter nyt job. F.eks. flyver han i 1929 fra London til Kina med Kinas første fly til deres luftvåben. Han flyver efter et skoleatlas og turen tager 73 dage. I 1931 forsøger CLJ sammen med 2 andre, at flyve fra Europa til Amerika. Desværre må de nødlande ca. 100 mil før de nåede land. Maskinen holdt sig flydende i 7 døgn i storm og bølger, da der – heldigvis – var et norsk fragtskib, der opdagede dem og tog dem ombord. Senere blev han modtaget af Stauning og 50.000? mennesker på Københavns Rådhus. Mogens kunne fortælle meget mere. Han var blevet involveret i udgivelse af bogen om CLJ's liv, fordi Mogens kone Anni var niece til CLJ. Anni havde arvet og videregivet en del dokumenter fra CLJ til flyvemuseet i Stauning. Materiale som nu indgår i bogen.



Ny bog på 352 sider om CLJ. Udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland



Mogens med CLJ's fly propel

Vi siger tak til Mogens for en spændende eftermiddag.
Ref.. Nils

Gruppe 3s møde den 16.4.2024

Vi mødtes hos Ulla den 16.4.24. Vi fik en lækker middag, og derefter sang vi: Sæt dig et mål, der har evighedsværd. Vi havde forskellige punkter, der skulle klares, f.eks. ”kassen” og ”siden sidst”. Tur i naturen, som gruppe 3 står for, går til Bjælkehuset i Søndermarken. Vi håber på god tilslutning til turen.

Inge, som havde emnet i dag, havde valgt, IRMA. Nu er der håb for de Irma- abstinens ramte: Designmuseum Danmark har åbnet et lille ”fixerum” hvor enhver, der savner den blåternede luksuskæde, kan komme forbi og se bl.a. reklamer, kaffeposer, bæreposer og naturligvis Irmahønen, der kom i i 1930erne, den er nu fredet.

I monterne og på væggene præsenteres vi for et bredt udvalg af disse små grafiske godbidder, der konstant forstod at være noget i sig selv og samtidig være med til at udvide den samlede historie om Irma. Irma indtog hurtigt hovedstaden med succes med en klar ide om, hvem man var og hvad Irmas verden skulle bestå af: Høj kvalitet, en afslappet indkøbsoplevelse, overraskelser – kunst.

Irmapien blev tegnet i 1907 af arkitekten Sophus Greiffenberg.

Vores sommermøde bliver i Ishøj Havn på Hummeren, hvor vi mødes den 4. juni kl.13.

Vi sluttede mødet med sangen, Når egne knopper.

Referent Birthe A.

Arne tog flere billeder ved Sct. Georgs Gildehallen



Dette er så afslutningen på Nyhedsbrevet Voldstafettens maj-nummer
Det planlægges, at næste nr. vil udkomme ca. 1. juni 2024

I øvrigt henviser vi til VESTVOLD-Gildets hjemmeside: www.vestvold.dk
På hjemmesiden kan man altid finde sidste udgave af Nyhedsbrevet Voldstafetten.

Gildemester: Bjarne Wichmann, Mørkhøjvej 132 st. C, 2860 Søborg Tlf.: 2942 5850

Gildekansler: Kurt Lundsteen, Knudslundvej 46, 2605 Brøndby. Tlf.: 2762 0524

G. skatmester: Lilli Guldman, Lindestien 28, 2605 Brøndby. Tlf.: 2863 1802

Redaktør: Nils Krogh, Sylvestervej 15C, 2610 Rødovre. Tlf.: 2275 1435/ krogh@musling.dk