

Voldstafetten



52. årgang
Nr. 4

April
2014

Ja, så er det her – foråret!

Vintergækker, erantis, krokus, skilla, lys og fuglesang. Foran min hæk står de smukkeste krokus, fra løg jeg lagde i efteråret. Der har aldrig tidligere være løgblomster der.



‘Du skal plante et træ’ er der en eller anden filosof der engang har sagt. Man skal give noget tilbage til jorden, siger indianerne.

Fortsætter



Leder fortsat:

Gøre et barn glad, klappe en hund, smile til naboen ikke mindst. Dette er svært for stressede mennesker, jeg selv inklusive – øver mig dog i, at være et rart menneske. Tænker at det kunne være min søn, som stod der! Ville jeg ikke ønske, at folk behandlede ham ordentligt? Jo for pokker, jeg elsker ham jo.

Man har fundet ud af, at haver og havearbejde hjælper på stress. Det hjælper også senil demente. Det danske pleje-og omsorgspersonale ville sikkert have bedre af at give blomster-terapi end piller.

Der er smukke haver overalt i Danmark. Hvert forår står de strålende fyldt med tulipaner og liljer der trodser græsset. Det er nemlig det, der er så smart ved disse løgblomster, at de kæmper sig vej op gennem alt ukrudt. Selvom man blot kører forbi, kan man ikke undgå at glædes over den overdådighed af røde og gule blomster.

Vores have er for lille at plante træer i, så jeg lægger blomsterløg i stedet. Har en drøm om en have fyldt med blomster, der bare myldre frem så snart den første sol viser sig. Når jeg bliver gammel og ikke længere gider at luge – så vil blomsterne alligevel kæmpe sig op i lyset og smile til mig

Arne



Jytte Ulstrup
Har 25 års jubilæum
d. 24. april 2014



Sct. GeorgsGildeHal

Lørdag d. 26. april

Forhal kl. 18

Festpåkledning

Pris 75 kr.

Arrangør er gruppe 6

Gruppevis tilmelding til Preben

prebenhs@pc.dk eller tlf. 3670 6688

senest fredag d. 11. april



Der vil være præsentation af den nye Gildemester og
hædning af en 25 års jubilar

LoppeMarked - 16. maj 2014

Jeg har haft møde med Centerledelsen i Rødovre Centrum. Og fået tilladelse til at holde vores traditionsrige loppemarked.

Så der skal igen bruges gildebrødre til opmåling torsdag aften 15. maj.

Vi bliver jo færre og færre, der aktivt kan deltage i opmålingen, så derfor bedes alle allerede nu sætte kryds i kalenderen og give mig besked om, at I gerne vil hjælpe.

På grund af den nye lukkelov, kan vi først komme til at måle op klokken 20 om aftenen, men jeg arbejder på at få lyset i centret til at være tændt, til vi er færdige.

Som tidligere vil der være øl eller vand efter opmålingen.

Husk også, at Bodil skal bruge sælgere i Gildets loppemarked fredag den 16. maj. Jeg glæder mig til at høre fra jer.

Kurt



Gruppe 1 - GruppeMøde 18. marts hos Sine

Vi mødtes hos Sine og Poul og startede med at synge 'Det er underligt at tænke sig, at verden er så stor'. Efter lidt indledende snak gik vi til Sines veldækkede bord. Undervejs – og efter – fik vi drøftet det overståede Gildeting. Vi gennemgik de vedtagne forslag og gav i øvrigt referat til Sine, som ikke havde deltaget. Vi talte lidt om opgaverne til ulve/miniløbet i maj og fik også diskuteret forslaget til "traktements-standard", som skal op på gilderådsmødet i maj. Herefter var det Lilli, der havde ordet.



Lilli havde valgt Bornholm, som på mange måder adskiller sig rigtig meget fra resten af Danmark.

For det første er undergrunden helt anderledes, da den består af grundfjeldsbjergarter – dannet for 1750-1500 mio. år siden! Meget senere er Bornholm gentagne gange blevet overskredet af gletschere fra Skandinavien, som resulterede i skurestriber og aflejringer fra den senere smeltende is.

Bornholms historie er også spændende og speciel i og med øens placering.

Mange forskellige ejere og besejrer har været på øen. Ved fredsaftalen i Roskilde 1658 blev Bornholm sammen med Skåne, Bohuslän og Trøndelag m.m. afstået til Sverige. Men et oprør samme år og nedskydning af den svenske kommandant forærede oprørerne øen tilbage til kong Frederik III på den betingelse, at øen aldrig ville blive afstået igen!

Efter 2. Verdenskrig var Bornholm igen speciel (pga. placeringen). Tyskerne ville kun overgive sig til vest-magterne, men russerne bombede og besatte øen. De ville til gengæld ikke forlade øen før der kom danske tropper 'besatte' øen. Det skete først et år senere, stadig med det krav, at andre NATO tropper ikke måtte sætte deres fod på Bornholm – nogensinde! Med de igangværende stridigheder om Krim og overvejelse om nedlæggelse af dansk forsvar på Bornholm, kan man blive lidt nervøs for, hvad russerne vil sige til det. Verden er sandelig stor, men tingene kan komme tæt på, før man regner med det. Vi sluttede med som vanligt, at synge 'Nu er jord og himmel stille' og siger tak til Sine og Poul for en hyggelig aften.

Nils

Gruppe 4 - GruppeMøde marts hos Margit

Vi mødte op hos Margit - der var desværre afbud fra Flemming og Finn. Vi startede med at synge ”Jeg elsker de grønne lunde”.

Der var som sædvanlig sørget for drikkevarer bestående af øl og vand. Tove fortalte om deres barnebarns meget interessante stil, som omhandlede Tilstand og Stilstand. Hvor vigtigt det er, at man flytter sig. Det var rigtig godt, og det var noget, der satte tankerne i gang.

Som Magnus Nielsen skriver:

At reflektere over tingene, betyder at man tænker over det, man har gjort, eller det, der er sket. Man gennemgår ligesom en hændelse i sit hoved og tænker over, hvad der sker og hvorfor – og hvad kunne være sket og hvad så.



Refleksion er en vigtig ting, når man skal flytte sig. For at vide om man overhoved har behov for at flytte sig, så må man reflektere over sin situation. Hvordan har jeg det? Hvad kunne være bedre? Kan jeg selv gøre noget ved det? Det er spørgsmål man må stille sig selv, for at komme videre. Sæt dig med en kop kaffe, og lyt til den dejlige og beroligende lyd det er, når man hælder kaffen op, og tænk over det hele.

”Det hele” kan faktisk være hvad som helst. Der er ingen regler for, hvordan man skal flytte sig, bare man flytter sig.

Dette er kun afslutningen på en 16 åriges tanker, desværre er der ikke plads til det hele, hvilket er en skam.

Efter Toves oplæg, fik vi kaffe og Margit havde smurt nogle dejlige boller med pålæg. En stor tak til Margit for en rigtig hyggelig eftermiddag, men vi savnede Flemming og Finn.

Bjarne

Gruppe 6 - GruppeMøde 10. marts hos Mette

Vi mødtes fuldtalligt hos Mette og brugte den første times tid til at tale om løst og fast.

Aftenens emne var mormoner, og Mettes valg af emnet var truffet ud fra det faktum, at hendes faster sammen med sin mand og hans to børn omkring 1899 udvandrede til USA for at slutte sig til Jesu Kristi Kirke af Sidste dages Hellige, som mormonerne også kalder sig.

Mennesker fra hele verden, der i blandt ca. 1700 danskere blev midt i 1800-tallet grebet af den zionistiske bevægelse og drog mod vest for at samles i Amerikas Zion, Utah.



I 1830 var trosretningen blevet grundlagt af Joseph Smith (1805-44), der hævdede, at Guds engel, Maroni, kom til syne for ham. Gennem englen fik han en samling guld- og messingplader med skriftegn, som han tydede og udgav som Mormons Bog. Disse skrifter udgør sammen med Bibelen mormonerens hellige skrifter.

Det man ofte tænker på i forbindelse med mormonerne er flerkoneri. Det var dog ikke en officiel del af troen før efter Joseph Smiths død for morderhånd. Flerkoneri ophævedes igen af kirken i 1890.

Mette har haft brevveksling med familien i Utah gennem årene. På et tidspunkt kom missionærer (dog ikke familie) til Danmark for at omvende Mette og hendes familie til troen, men det ville de ikke! Kontakten med dem ebbede ud, men Mette har nu fået at vide, at en del af familien fra Utah, vil besøge hende i maj 2014.

Mette afrundede med en morsom lille historie:

Mettes søster Marie (nu 94 år) skrev i 1968 til sin kusine i Utah, at hun var blevet mormor. I Utah forvekslede de ordet mormor med mormon og hun fik glade, overstrømmende breve med lykønskninger, men de blev jo skuffede, da Mettes søster "kun" var blevet mormor!

Efter det interessante foredrag og snak omkring emnet, gik vi over til at spise dejlig mad og hjemmebagte medaljer og småkager!

Lisa

Gruppe 5 - GruppeMøde 5. sept. hos Birthe Anker

Vi manglede desværre også denne aften Jytte, vi håber hun snart får det så godt, at hun igen kan deltage i vore møder.

Vi begyndte aftenen på vanlig vis med at spise sammen, og medens vi nød Birthes dejlige måltid, fik vi lige bragt verdenssituationen på plads. Skulle nogle politikere have problemer, kan de bare spørge os.

Men det skulle jo også være alvorligt, og som sædvanlig havde Jørgen fuldt styr på tingene, og de skulle tages i den rette rækkefølge. Vi fik således diskuteret det kommende spejderløb, vi fik klaret Tur i Naturen, som i år går til Næsbycentret.

Og så gik vi over til aftenens emne, som jo stadig er Ruslands Historie. Aftenens fremlægger, var Lone, som fortalte om Alexander den 2. og om Alexander den 3.



Alexander den 2., blev født i Moskva den 17. april 1818 og døde den 1. marts 1881. Han var ældste søn af Zsar Nikolaj den 1. Alexander den 2. blev ved faderens død i 1855 zsar af Rusland. Han blev i 1841 gift med den tyske prinsesse Marie af Hessen-Darmstadt, der tog navnet Maria Alexandrova. De fik 8 børn. Deres ældste datter, Alexandra døde i 1849, og deres ældste søn Nikolaj i 1865.

Alexander blev Zsar under Krimkrigen, og i 1856 underskrev han Paris traktaten, som sluttede krigen.

Alexander ophævede livegenskabet, og indførte også andre reformer. I 1864 tillod han hvert distrikt at etablere en Zemstvo, der var et lokalt råd med fuldmagt til at etablere veje, skoler og lægebetjening. Han forbedrede det lokale styre i 1870 og den almindelige værnepligt i 1874.

Alexander var udsat for flere mordforsøg, og blev dræbt ved et attentat den 13. marts 1881.

Alexander den 3., blev født den 26. februar 1845 og døde den 20. oktober 1894. Han var næstældste søn af Alexander den 2. og Maria Alexandrova.

Da han ikke var ældste søn, fik han kun en begrænset uddannelse, da det var meningen, han skulle gøre karriere i militæret.

Alexander blev i 1866 gift med den danske prinsesse Dagmar, hun var datter af Christian den 9. og dronning Louise.

Dagmar var forlovet og skulle være gift med Alexanders ældre bror Nikolaj, men ved hans død, blev det besluttet, at Alexander skulle giftes med Dagmar.

Alexander havde ikke nogen politisk rolle i tiden som zsarevitj, men han viste tydeligt, at han ikke billigede regeringens og hans faders liberale principper.

Alexander var ivrig anti tysk, og han forbød folk at tale tysk i hjemmet.

Alexander deltog i den russisk-tyrkiske krig (1877-1878). Det gjorde ham til modstander af krig i resten af hans liv.

Alexander var som kejser reaktionær og konservativ, og han aflyste alle faderens initiativer, beregnet på at øge befolkningens andel i styret.

Et af de steder, hvor Alexander kunne slappe af, var når han sammen med familien tog til Fredensborg, hvor kong Christian og dronning Louise samlede børn, børnebørn og andre slægtninge.



I 1885 købte Alexander et hus i Fredensborg, og huset blev kendt som **Kejserens Villa**.

Desuden opførte kejser Alexander og kejserinde Dagmar den russisk ortodokse kirke i Bredgade.

Alexander døde som bare 49 årig på Krim, og blev med tog bragt til Sct. Petersborg, hvor han blev begravet i Peter og Paul katedralen.

Ulla



Referat fra

Roskilde-Hedebo Distriktsgildehal

mandag den 24. februar 2014

Gildehallen fandt sted i Rønnevang Kirke i Taastrup ,og aftenens tema stod i Havets tegn. Efter forhallen bød DGM Margit Fohlmann velkommen, der var et stort fremmøde.

Gildemestertalen handlede om havet omkring Danmark, der altid har været en del af Danmarks skæbne. Derfor har vi altid måttet have skibe i søen for at forsvare vort land. Talrige digtere og forfattere har prist vore danske friske strande. I vore fædrelandssange berører mange vores tilknytning til havet.

Vi byggede vikingskibe og drog på togt bl.a. til England, og hærgede og plyndrede. Vi sejlede også ud for at udforske og erobre land. Der har været mange søslag i vores Danmarkshistorie og mange berømte søhelte, eks. Chr.4. Vor tidligere konge Frederik den 9. var en stolt sømand. Den danske flåde består i dag af mange stolte skibe og flere er opkaldt efter historiske søhelte.

Vort land består hovedsagligt af øer med hav imellem, så man kan undre sig over, at vi har kunnet holde sammen og tillige som et homogent folk. Der er nu bygget broer mellem mange af vore øer der forbinder landet. Mange har deres erhverv med tilknytning til havet, der har haft stor betydning som handels og ernæringsvej, og stadig har det for søfolk og fiskere, Kysterne ved Færøerne og Grønland lever stort set af fiskeri, på Færøerne også af fugle og deres æg.

Vesterhavet er særligt dragende med dets vildskab og stærke strømme og mange holder ferie her. Lad os prise vort land og dets beliggenhed ved det åbne hav. Til slut disse linjer: ” Jeg elsker de grønne lunde, med tonernes vuggende fald. Jeg elsker de blanke sunde, med sejlernes tusind tal”.

5 minutters Sct. Georg blev holdt af DIS Arne Bjerager, det handlede om hvorfor man bliver fritidssejler.

Der er selvfølgelig mange årsager til dette, men for Arnes vedkommende var det at sejle en del af hans barndom, hvor han sejlede på Roskilde fjord med sin far. Sejllads er en udfordring, man skal kunne lide at udfordre naturens kræfter, og have respekt for naturen. Som sejler skal man beherske vindens kraft og kende strømforhold og bølgenes bevægelser. Når alt det

lykkes og få god vind i sejlene mærkes stilheden hvor det kun er vandets brusen der kan høres. Det giver ro og fred i sjælen.

Et gammelt ordsprog siger: ” Et er søkort at læse, andet er skib at føre”, et råd der giver stof til efter tanke. At være kaptajn på et skib, betyder ansvar for skib og besætning, så man kommer sikkert i havn. I Varberg lagde vi til ved et gammelt fiskerskur, her stod der skrevet: ” Livet er intet perfekt, men det er bra nok”. Livet giver modgang ind i mellem, men det er vigtigt at bevare glæden og optimismen, hvilket vi i vores familie gav den gamle søulk ret i. For mig er det at sejle, nok en livsfilosofi om frihed til selv at bestemme over tid og sted samt at kunne beherske naturens kræfter.

Efter gildehallen stod menuen på Landgangsbrød og bordene var smukt pyntede med papirs skibe i flere farver. Det var 1. Taastrup Gilde der stod for arrangementet.

Aftenen sluttede med et foredrag af Kommandørkaptajn og gildebror Per Mikkelsen der holdt et spændende foredrag med overskriften: **Mit liv i søværnet**”. Per Mikkelsen gennemførte Søværnets officersskole og derefter gennemførte han undervandsbådsuddannelsen. Det meste af hans sejlede tjeneste udførte han på inspektionsskibe ved Færøerne og Grønland. Hans store interesse for ledelse og uddannelse kom til udfoldelse som skoleforstander ved Søværnets Dykkerskole, i Marinestabens uddannelsesafdeling og som kursusofficer ved Forsvarets Center for lederskab, som faggruppeleder ved Søværnets Officersskole og som chef for Søværnets havariskole. Han blev pensioneret som chef for ekvipageafdelingen ved Flådestation København.

I Sct. Georgs Gilderne var han i en årrække medlem af landsgildeledelsen, leder af kursus-og stævneudvalget og det internationale udvalg. Han var også medlem af Sct. Georgs Gildernes verdens råd, hvor han var vicepræsident og senere præsident. Per Mikkelsen har været en særdeles aktiv mand og har gennem mange år også siddet i Menighedsrådet for Holmens Sogn. Han dyrker violinspil og spiller guitar og er en hyppig gæst på bl.a. plejehjem og i menighedshuse. Det var som lovet i overskriften på foredraget, et spændende foredrag i søens tegn.



Ref. Elna Braüner Adamsen, DGK,
Remisegade 15, 1.th., 5800 Nyborg
Tlf. 43 45 18 43,
e-mail: brauneradamsen@post.tele.dk



Tur 1. Vi gentager turen til Kastellet i København, Store Bededags aften.

Torsdag den 15. maj fra kl. 18:00 -ca. kl. 21:00.

Der knytter sig en særlig tradition for at gå tur på volden Store Bededags aften.

Hvert år lægger masser af københavnere vejen forbi Kastellet på Store Bededags aften, hvor der er udskænkning af te og varme hveder.

Fæstningsanlægget Kastellet på Østerbro er et af Nordeuropas bedst bevarede fæstningsanlæg. Samtidig er de store voldanlæg et af storbyens smukkeste åndehuller. I de senere år er både bygninger og volde på Kastellet blevet renoveret, og området er naturligvis fredet. Nærmeste nabo til Kastellet er Esplanaden, der har navn efter det flade område, der i sin tid var mellem fæstningsanlægget og bebyggelsen.

Vi går tur på det store voldanlæg, der er udstyret med fem bastioner, hvor en række gamle kanoner understreger Kastellets militære betydning i gamle dage.

Vi køber te og varme hveder ved Kastellet.

Husk påklædning efter vejret.

Vi mødes ved indgangen til den ydre voldsti fra Bernadottes Allé. Østerport S-togs station ligger lige ved siden af.

Pris 10 kr. + udgift til te og hveder.

Tilmelding til Helge Nedergaard, tlf. 456 56 21 39, e-mail: mh.nedergaard@paradis.dk, senest onsdag den 14.maj. Kan kontaktes på mobil tlf. 21 20 72 74 om torsdagen.

<http://www.naturlaug.dk/roskilde-hedebo/>

Tur i Naturen - 20. maj 2014

Tirsdag d. 20 maj tager vi en tur til spejder og lejrskolecentret NÆSBYCENTRET.

Vi tager bussen klokken: 18.00 fra Viften ved Rødovre rådhus, med hjemkomst klokken ca. 22.15.

Du/I tager selv madpakke med, vi sørger for øl og vand, og lidt senere kaffe / the og hjemmebagt kage til lejrbalet, hvis vejret er med os.

Prisen for al den herlighed er blot: 25,00 kroner pr. næse.

NB: husk tøj efter vejrliget.

Tilmelding til Jørgen på telefon:

43 45 34 01, senest tirsdag d. 13 maj gruppevis.

På gensyn til en hyggelig aften.

Med de bedste gildehilsener fra gruppe 5.

Jørgen



<http://www.naesbycentret.dk/>

St. Bededags Aften på Vestvolden

Åbent arrangement

Du inviteres på en lille vandretur af en times varighed på den godt 100 år gamle Vestvold med guide, der fortæller om volden og dens historie samt dyre- og planteliv.

Vi besøger bl.a. Artillerimagasinet, Hvissinge Batteri, dobbeltkaponiere nr. XII og andre af de renoverede bygninger, som er åbne for adgang denne aften. Husk lommelygten til turen i kassematterne.

I det gamle København var det en tradition, at borgerne St. Bededags Aften gik tur på Østervold. Igen i år genopliver vi denne tradition i Rødovre med en vandretur på volden.

Efter turen serveres der varme økologiske hveder. Børn er meget velkomne og vil elske turen i kassematterne.

Arrangeret i samarbejde med Agenda 21 Gruppen og Vestvoldsprojektet

Start: 15-05-2014, kl. 18:00

Slut: 15-05-2014, kl. 20:00

Mødested

Artillerimagasinet på Vestvolden

Parkering hvor Rødovre parkvej støder op til Vestvolden. Herfra er der 3 minutters gang mod syd ad voldgaden.

<http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=2806&Arrangement=6282>



Hvad er redaktøren nu i gang med ovre i Sverige



Leo og Irmelin er ved at bygge et brændehus - eller BrändeSlot - inden for hegnet i trädgården. En stor sten ligger i vejen og stenen var ikke til at rokke. Hvad gør man så? Lader stenen ligge, så den bliver inde i brændehuset for evigt og optager plads ?

Nej, man går hen til sin svenske nabo og spørger pænt, om han vil hjælpe med at flytte en sten. Dagen efter om søndag formiddag kom han så buldrende med hans mega store skovmaskine og løftede i et snuptag den 600-700 kg tunge sten over hegnet og ud af haven. Stenen var så tung, at skovmaskinen tippede lidt og hjulene løftede sig lidt, men den væltede ikke.

Dejligt med flinke naboer.

I Sverige kommer man langt med en pose god øl.

Oversigt over kommende arrangementer: (se også hjemmesiden)

Lør.	26. April	Sct. GeorgsGildehal
Søn.	04. Maj	Ulveløb
Fre.	16. Maj	Loppemarked
Tirs.	20. Maj	Tur i naturen
Tirs.	27. Maj	Gilderådsmøde
Tirs.	14. Juni	FriLuftsGildeHal

Er afskrevet fra
hjemmesiden

Anette Bredekjær
har fået ny mailadresse
skrappeannette@gmail.com

Distriktet har fået ny hjemmeside og vil gerne opfordre alle til at benytte dette link til distriktets hjemmeside, hvor man kan holde sig orienteret.

<http://www.rohedi.dk/>

Materiale til **Maj**-nummeret af Voldstafetten

skal være redaktøren i hænde **aller** senest den **20. April. kl. 18**

Lederen i **April**-nummeret skrives venligst af **gruppe 4**

Materialer sendes til redaktøren **Leo Hansen** helst i elektronisk form og meget gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail:

8x202122@webspeed.dk

eller post til Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89

Hjemmeside: www.vestvold.dk

Gildemester:	Bodil Kæmpegaard	Islevhusvej 82 A	2700 Brønshøj	38 60 97 82
Gildekansler:	Nils Krogh	Dianavej 26	2610 Rødovre	22 75 14 35
Gildeskattm.:	Lilli Guldmann	Lindestien 28	2605 Brøndby	36 47 27 70
Redaktør:	Leo Hansen	Hyldeager 16	2605 Brøndby	36 75 18 89
Færdiggørelse	Karen Jensen	Rødovre Parkvej 303 ¹	2610 Rødovre	36 70 42 26
Distribution:	Nils Krogh	Dianavej 26	2610 Rødovre	22 75 14 35