

Voldstafetten



49. årgang
Nr. 5

1. Maj
2011

Glæden

Johannes Møllehave fortæller nogle små anekdoter om glæden: Humoren udspringer af glæde.

Det eskimoiske udtryk for glæde og humor Quarrsiluni, betyder bobler, der stiger op fra dybet.

En glæde, der kommer af sig selv en smuk dag. Glæden ved at være til. Ikke glæden ved dette eller hint, men glæden i sig selv, den rene glæde.

En herre til en anden: "De ser ikke ud til at have opfundet krudtet, min gode mand". Og den anden svarer: "Nej, og det er jeg så glad for". I stedet for at blive fornærmet over vendingen, tager han den bogstaveligt. Det er en lettelse ikke at være den, der har opfundet krudtet.

To mænd er ude at gå tur. Den ene har benbart kritiseret vejret, for den anden siger: "Jeg siger bare man skal være glad for vejret, så længe man kan trække det".

Fortsætter næste side



Glæden - fortsat

En mand var tiltalt for at have kaldt borgmesteren et æsel. Han blev dømt og måtte betale en bøde: I retten spurgte han efter dommen: ”Jeg må altså ikke sige æsel til borgmesteren?”. Nej, det turde fremgå af den dom, de har fået. ”Men må jeg da sige Borgmester til et æsel?”. Det kan ingen forbyde dem! - ”Så farvel hr. borgmester.”

Humoren er som det pust, der fjerner et fnug. I Ionescos skuespil ”Kongen skal dø”, tager hovedpersonen netop et fnug af sit revers og puster det fra sig: - Det var mit kongedømme, siger han.

Storm P.’s måde at udtrykke det absurde på, pustet og fnugget, kan lyde sådan: Tilværelsen er i virkeligheden nederdrægtig, men man har jo ikke andet end den.

Man skulle ikke tro at jorden er rund, når tilværelsen er så kantet.

Der må sikkert ligge en dybere mening i, at fuglene til alt, hvad der sker i verden, altid svarer pip.

Det var den dag, der gik - og den var inte go´ - det eneste gode ved den er, at der kommer en til i morgen. Humor og glæde følges ad.

Størst af alle glæder, er glæden for slet ingenting, glæden for intet og glæden for alt glæden fordi du er til.

Glædeligt forår. Else

o o o --- o o o --- : 0 0 0 : --- o o o --- o o o



*Kære Alle
der viste mig opmærksomhed på
min 75 års fødselsdag.
Det var en dejlig dag, og til
sidst en lille fest i udestuen.*

Arne

Tur i naturen, 18. maj

Onsdag den 18. maj kl. 18 kører bussen fra Parkeringspladsen ved Rødovre Rådhus med kurs mod Nødebo.

Vi har taget kontakt til de gule spejdere, som med glæde gerne vil fremvise deres hytte og Museum.

Hvis I tager madpakke øl el. vand med, sørger vi for kaffen og kager.

Vi vil være tilbage omkring kl. 21.30

Tilmelding senest 6. maj - Til Flemming tlf. 29 92 02 12

Pris ca. 40 kr.



Årets Hus har vakt opmærksomhed i spejderkredse over hele landet.

Spejderhytte blev Året Hus

Det blev spejderhytten Bassebjerg Blokhuis i Nødebo der onsdag aften af Lokalhistorisk Forening, i samarbejde med Hillerød Posten, blev kåret som Årets Hus



Nattergal

Naturlaug Roskilde-Hedebo 2011



Tur 2. Vestvolden.

Lørdag den 14.maj kl. 11:00-ca. 14:30.

Vestvoldens blev anlagt i årene 1888-92. som en del af at lave en sammenhængende beskyttelse rundt om hele København - kaldet Københavns Nyere Befæstning og den 14 km. lange voldanlæg strækker sig mellem Avedøre og Utterslev Mose.

Da Vestvoldens militære anvendelse ophørte, begyndte skoven sit indtog, og vi ser i dag bevoksninger med elm, ahorn, pil og birk. På voldterrænet finder vi ikke den typiske skovbundsflora, men arter indvandret fra omkringliggende marker og haver, f.eks. gyldenris, knopurt, perikon, skærmpflanterne vild gulerod og et stort antal græsser. I voldgraven ses bl.a. gul åkande og dunhammer og ved bredden vandmynte, pindsvineknop og stararter.

Også for dyrelivet er Vestvolden et åndehul i byen.

Vestvolden udgør samtidig et vigtigt forbindelsesled mellem de tilgrænsende naturområder, Utterslev Mose, Kagsmosen, Vestskovene og Køge Bugt. Desuden er Artillerimagasinet ved Vestvolden indrettet til skolestue, biograf og café. Skolestuen fungerer som udgangspunkt og samlingssted for udflugter på volden.

Turen er på ca. 5 km. Vi går i et roligt tempo. Medbring selv en madpakke og drikkevarer. Husk påklædning efter vejret.

Vi mødes på parkeringspladsen for enden af Rødovre Parkvej ved Espelunden.

Tilmelding til Bodil Kæmpegaard, tlf. 38 60 97 82, e-mail: bodille@email.dk

Senest fredag den 13.maj.

Kan kontaktes på mobil tlf. 27 38 97 82 om lørdagen.

Efterårets ture

Lørdag d. 3. sept., kl. 11 Kalvebod Fælled, Vestamager

Lørdag d. 1. okt., kl. 11 Jægersborg Dyrehave



Roskilde Hedebo Distriktsgilde

Roskilde den 02.04.2011

Indkaldelse til **Distriktsgildeting**

tirsdag d. 17. maj 2011

Kl. 19.00 i Taastrup Kulturcenter

Dagsordenens punkter:

- 01 Valg af dirigent og protokolfører/referent.
- 02 Distriktsgildemesteren aflægger beretning.
- 03 Distriktsgildeskatmesteren aflægger revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
- 04 Behandling af indkomne forslag.
- 05 Distriktsgildeskatmesteren fremlægger forslag til budget for det kommende år til godkendelse, herunder fastlæggelse af kontingent.
- 06a Valg af DGM
 - b Valg af DGK
 - c Valg af DGS
 - d Valg af DIS
 - e Valg af DUS
- 07a Valg af suppleant for DGM
 - b Valg af suppleant for DGK
 - c Valg af suppleant for DGS
- 08 Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
- 09 Valg af dørherold og suppleant.
- 10 Valg af faneherold og suppleant.
- 11 Valg af medlemmer til eventuelle udvalg
 - a Valg af koordinator til musikudvalg
 - b Valg af medlemmer til ridderforberedelsesudvalget
- 12 Eventuelt.

Vor egen gildes

Tur et sted hen

Så kalder turudvalget igen. Da vi er i maj måned, er det ganske naturligt at besøge:

Frihedsmuseet

Torsdag den 26. maj

mødes vi foran Frihedsmuseet, Churchillparken 7

Efter besøget på museet tager vi en lille spadseretur i det forhåbenlig smukke vejr og besøger Amaliehaven, der byder på nogle af byens smukkeste udsigter.

Tilmelding senest **22. maj** til

Verner tlf. 36 75 10 11

Finn tlf. 39 65 52 21

Med gildehilsen Finn





Friluftsgildehal i Hedeland

Tirsdag den 7. juni 2011

Roskilde Hedebo - Distriktsgilde

Ved **NATURHYTTEN**, Herredsfogedvej 25 , Hedeland,
4000 Roskilde. Se Kraks kort, kort 163.

Der vil være fælles spisning kl. 18,

hvor der vil blive serveret forløren skildpadde over bål med brød og sherry, inkl. øl eller vand.

Gildehal kl. 19:30

Efter gildehallen serveres der kaffe med tilbehør. Pris: 60,00 kr.

Af hensyn til arrangementet er der gruppevis tilmelding
senest onsdag den 25. maj 2011 til:

Mogens Tangaa-Andersen

Greve Solrød Gilde

Tlf. 44 97 32 96

Email: mogens.t-a@mail.dk



Gruppe 2: Gruppemøde d. 5. april hos Ulla og Kurt.

Den 5. april holdt vi gruppemøde hos Ulla og Kurt. Det skulle egentlig have været hos Anette, men på grund af sygdom, havde hun fået Ulla til at overtage gruppemødet. Vi var alle mødt til tiden, og fik serveret forloren skildpadde, á la Ulla. Vi fordelte også poster for den kommende sæson, Jytte blev valgt som ny gruppeleder. Vort nye emne blev ”Danske videnskabsmænd” Vi aftalte også mødedage og -steder.

Derefter gik Anette i gang med sit afsnit af vores emne, og hun havde valgt at fortælle om Chr. IXs datter Dagmar, som blev kejserinde af Rusland under navnet Maria Feodorovna.

Hun blev født i Det Gule Palæ 26. nov. 1847 og var det 4. barn ud af 6.



Prinsesse
Alexandra
og
Dagmar
af
Danmark



Hun knyttede sig især til sin 3 år ældre søster Alexandra, som i 1863 blev gift med den engelske tronarving, den senere Edward den 7. af England. Efter Chr. IXs tronbestigelse blev Dagmar forlovet med den russiske tronfølger Nikolaj Alexandrovitj, han døde allerede året efter, men han ønskede, at hun giftede sig med hans yngre bror Storfyrste Alexander (den 3.). Han regerede fra 1881 til sin død i 1894. De blev forlovet d. 23. juni 1866, hun forlod Danmark i oktober og i Sct. Petersborg konverterede hun til russiske ortodokse kirke.

Vielsen fandt sted den 9. nov. i Vinterpaladset.

Hun fik navnet Marija Feodorovna, men blev af familien kaldet Minnie. Hendes smukke ydre og rige evner gjorde hende til en afholdt kejserinde. Efter Alexander d. 3.s død, levede hun tilbagetrukket i Anitschkoff palæet i Sct. Petersborg indtil revolutionen i 1917.

Under 1. verdenskrig trådte hun atter frem, og i sin egenskab af præsident for det russiske Røde Kors, ydede hun en betydelig indsats for krigens ofre. Sine sidste to år i Rusland 1917-1919 tilbragte hun på Krim, i en slags husarrest, hvorimod hendes søn, Zar Nikolaj den 2. og hans familie blev henrettet af Bolschevikkerne i Jekaterinburg i Ural.

Da den Røde Hær nærmede sig Krim i 1919, blev Dagmar i april evakueret på søsteren Alexandra foranledning på et engelsk krigsskib, og hun opholdt sig en kortere periode hos Alexandra på slottet Sandringham som søsterens gæst. Hun foretrak imidlertid sit hjemland og efter aftale med nevøen Chr. X, tog hun ophold i Det Gule Palæ,



som hun dog snart fraflyttede til fordel for Hvidøre nord for København. Denne ejendom havde hun købt sammen med søsteren Alexandra kort efter Chr. IXs død. Her døde hun den 13. okt. 1928 og blev begravet i Roskilde Domkirke den 19. okt. 1928.

Ved en mindehøjtidelighed i Roskilde Domkirke den 23. sept. 2006 indledte Kejserinde Dagmar sin rejse tilbage til sit Rusland. Rustvognen kørte over Amalienborg slotsplads, og kongefamilien trådte ud på balkonen. I Sct. Petersborg blev hun genbegravet den 28. sept. Ved sin mands side. Kongefamilien deltog i genbegravelsen.



Mødet sluttede ca. kl. 22.30, tak til Ulla og Kurt samt Anette for et godt gruppemøde.

Peter

Gruppe 4 - Gruppemøde hos Jytte W d. 5. april 2011

Alle var mødt og efter en forårssang og den sidste gennemgang af Sct. Georgs gildehallen begyndte Tove sit foredrag om "Korsdal" et redningshjem for mænd i Rødovre i 1918-38.

I Rødovre findes en vej Korsdalsvej. Navnet stammer fra en institution som Kirkens Korshær indrettede i et gartneri på denne vej. Før man nåede dertil havde mange forsøgt på forskellig måde at oprette et såkaldt redningshjem for mænd.

Kirkens Korshær gjorde et stort arbejde for dårligt stillede, husvilde, arbejdsløse og drikkfældige mænd i København. Man ønskede med dette redningshjem at hjælpe mændene på ret køl. I 1918 havde man skaffet det beløb, som var nødvendigt for at købe 11 tønder land god gartnerjord. Der var store problemer forbundet med sådan et foretagende - det var svært at få økonomien til at løbe rundt, det var svært at få mændene til at blive på hjemmet. Selve huset kostede mange penge, og de måtte afdrages over mange år. Det var strenge tider, og det tog lang tid at skaffe penge til det mest nødvendige.

Glimt af livet på Korsdal. Der er kun få kilder som beskriver livet på Korsdal. Regnskabsbøgerne fortæller bl.a. om, hvilke produkter man havde til salg, bl.a. solgte de grise, både levende og slagtet, de solgte frugt, bær og grøntsager. I 1919 var både kartofler og æg kommet på indtægtssiden. De solgte blomster, bl.a. pyntede de nogle kirker med blomster og grønne grene. For ledelsen stod en pastor Gade: "Korsdal skal være et af de steder, hvor blomster og planter får lov til at udfolde deres skønhed og frodige vækst".

Økonomien var hele tiden meget dårlig, derfor var det en stor hjælp, da de i 1923 kom på Finansloven - det var dog nok for sent! Det hørte med til hverdagen, at disse ofte husvilde mænd medbragte utøj ved ankomsten. De blev sendt til desinfektion på fattiggården (pris 50 øre). Arbejdet på Korsdal led under optagne mænds store aldersforskel, hvorved det ikke kunne undgås, at de ældre fik en uheldig indflydelse på de unge. Det gik nu så dårligt med økonomien, at i okt. 1933 kom meddelelsen om, at Korsdal ophørte. Man havde håbet til det sidste, at det kunne fortsætte, men det lykkedes ikke. I 15 år havde det været et fristed for mange mænd. Næste gruppearrangement er tur til Verners nyvundne sommerhus d. 12.-13. sept.

Karen

Gruppe 5 - Gruppemøde d. 12. april 2011

Vi mødte fuldtalligt op, og Birthes mand Knud var også med hos Jytte. Start kl. 18 og hyggesnak og dejlig middag. Derefter gik vi over til de mere alvorlige ting for gruppen.

Mødeplan 2011-12, fordeling af poster og hvad kan vi magte mht. gildets arg? Lidt om spejderlaug, skrivelser fra Landsgildeledelsen, tilmelding til tur i naturen.

Birthe og Knud havde lånt en pc og en skoleopgave fra bl.a. deres barnebarn med emnet Maldiverne. Skønt at se tre gutter lave så flot en video om Maldiverne, deres kultur, leveforhold, turisme og interview med den danske konsul for Maldiverne.



Vi ser Maldiverne som en masse skønne små øer, 1200 stk. med skønne strande, palmer, krystalklart vand, og sand mellem tæerne.

Men tænk, disse øer ligger kun 1-1,5 meter over daglig vande, en meget udsat øgruppe, hvordan

sikres disse øer i fremtiden? Eller skal øboerne købe nyt land? Man regner med om 100 år, så er der ikke noget, der hedder Maldiverne takket være den globale opvarmning - det giver noget til eftertanke.

I denne skoleopgave var mange oplysninger, men her er ikke plads til mere - men du kan slå op på din pc, hvis du vil vide mere om Maldiverne. God fornøjelse.

Jørgen



Oversigt over kommende arrangementer:

Søn. 01. maj Ulveløb
Tirs. 10. maj Gilderådsmøde
Tirs. 17. maj Distriktsgildeting
Ons. 18. maj Tur i naturen, Flemming og Co.



Ny mailadresse:

Ana Zacharias
aneelisabethz@gmail.com

Materiale til **Juni**-nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i hænde **aller** senest den **20. maj kl. 18**

Lederen i juni-nummeret skrives venligst af **gruppe 4**

Materialer sendes til redaktøren **Leo Hansen** helst i elektronisk form og meget gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail: **8x202122@webspeed.dk**

eller post til **Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89**

Hjemmeside: www.vestvold.dk

Gildemester:	Bodil Kæmpegaard	Islevhusvej 82A	2700 Brønshøj	38 60 97 82
Gildekansler:	Jytte Wichmann	Mørkhøjvej 132 st. C	2730 Herlev	48 41 25 96
Gildeskattm.:	Birthe Sander	Grønnemarksvej 19	2605 Brøndby	43 96 69 80
Redaktør:	Leo Hansen	Hyldeager 16	2605 Brøndby	36 75 18 89
Færdiggørelse	Karen Jensen	Rødovre Parkvej 303 ¹	2610 Rødovre	36 70 42 26
Distribution:	Nils Krogh	Dianavej 26	2610 Rødovre	36 41 26 51