

Voldstafetten



49. årgang
Nr. 4

1. April
2011

Sommer og vinter og høst og vår har hver sin egen charme - men

Efter en dejlig og lang vinter, hvor vi har skovlet masser af sne, fordret fuglene, nyt synet af et flot landskab klædt i hvidt, hygget os inden dørs i varmen. Når frost og blæst blev for meget, længes vi *nu* efter sol og sommer. Vi længes efter at planterne står i kø for at komme op over jorden, at fuglene synger deres dejlige jubelsange, at solen får vinterens mørke til at svinde, så vi gildebrødre kan komme ud i den prægtige natur, at stå på post ved ulveløbet, til lejrball i Hedeland og på tur i naturen, og hvad vi ellers skal i løbet af sommeren, så vi kan samle kræfter til endnu en lang vinter.

Inger gr. 1



*En hjertelig tak til alle, der viste mig
opmærksomhed på min*

80 års fødselsdag.

Det blev jo en rigtig god forårsdag.

Finn



o o o --- o o o --- : : 0 0 0 : : --- o o o --- o o o

Kloge ord

Indflydelse gennem deltagelse

Hvis du gør, som du plejer at gøre,
får du det, du plejer at få.

Hvis du vil have noget andet,
end det du plejer at få,
må du gøre noget andet,
end det, du plejer at gøre.

Læst af Kurt i Impuls fra december 1994.



Nattergal

Naturlaug Roskilde-Hedebo 2011

Forår 2011.



Tur 1. Hareskoven.

Lørdag den 16.april, fra kl. 11:00 –ca. kl. 14:30.

Hareskovene og Jonstrup Vang strækker sig over ca. 8 km fra Jonstrup i vest til Bagsværd Sø i øst. Skovene dækker i alt 888 ha og er domineret af store arealer med bøgeskov med træer i alle aldre. Hist og her står gamle ege og lindetræer, og alle steder er selvsåede ahorn på vej op. Nåletræer findes i større bevoksninger eller som enkelt træer.

Skovene er meget varierede med åbne områder af enge og overdrev, lige rækker af ranke bøge samt mere mørke og tætte blandingsskove med et krat af nye træer, der vokser op. Alle steder brydes billedet af søer og moser samt små vandløb og grøfter. Hareskovene huser en stor bestand af rådyr. Dyrene kan bedst opleves ved solopgang, hvor de går ud i det åbne for at græsse.

I Hareskovene lever også mange andre af de pattedyr og fugle, som hører hjemme i en dansk løvskov. I foråret kan man f.eks. høre de mange syngende fugle.

I 2010 blev den første anemone set først i april.

Turen er på ca. 5 km. Vi går i et roligt tempo. Medbring selv en madpakke og drikkevarer.

Husk påklædning efter vejret.

Vi mødes ved parkeringspladsen overfor skovridergården Syvstjernen, Skovløbervangen, ved Skovlystvej, 3500 Værløse.

Tilmelding til Helge Nedergaard, tlf. 46 56 21 39, e-mail: 2.taastrup@mail.dk

Senest fredag den 15. april.

Kan kontaktes på mobil tlf. 21 20 72 74 om lørdagen.

Næste ture

Lørdag d. 14. maj, kl. 11 Vestvolden

Lørdag d. 3. sept., kl. 11 Kalvebod Fæld, Vestamager

Lørdag d. 1. okt., kl. 11 Jægersborg Dyrehave



Roskilde Hedebo Distriktsgilde

Roskilde den 31.01.2011

Indkaldelse til **Distriktsgildeting**

tirsdag d. 17. maj 2011

Kl. 19.00 i Taastrup Kulturcenter

Dagsordenens punkter:

- 01 Valg af dirigent og protokolfører/referent.
- 02 Distriktsgildemesteren aflægger beretning.
- 03 Distriktsgildeskattmesteren aflægger revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
- 04 Behandling af indkomne forslag.
- 05 Distriktsgildeskattmesteren fremlægger forslag til budget for det kommende år til godkendelse, herunder fastlæggelse af kontingent.
- 06a Valg af DGM
 - b Valg af DGK
 - c Valg af DGS
 - d Valg af DIS
 - e Valg af DUS
- 07a Valg af suppleant for DGM
 - b Valg af suppleant for DGK
 - c Valg af suppleant for DGS
- 08 Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
- 09 Valg af dørherold og suppleant.
- 10 Valg af faneherold og suppleant.
- 11 Valg af medlemmer til eventuelle udvalg
 - a Valg af koordinator til musikudvalg
 - b Valg af medlemmer til ridderforberedelsesudvalget
- 12 Eventuelt.

Distriktsgildeledelsen

Tur i naturen - 18. maj

Onsdag den 18. maj kl. 18 kører bussen fra Parkeringspladsen ved Rødovre Rådhus med kurs mod Nødebo.

Vi har taget kontakt til de gule spejdere, som med glæde gerne vil fremvise deres hytte og Museum.

Hvis I tager madpakke øl el. vand med, sørger vi for kaffen og kager.

Vi vil være tilbage omkring kl. 21.30

Tilmelding senest 6. maj - Til Flemming tlf. 29 92 02 12

Pris ca. 40 kr.



Årets Hus har vakt opmærksomhed i spejderkredse over hele landet.

Spejderhytte blev Året Hus

Det blev spejderhytten Bassebjerg Blokhuis i Nødebo der onsdag aften af Lokalhistorisk Forening, i samarbejde med Hillerød Posten, blev kåret som Årets Hus

Bustur til Verdensjamboreen



På initiativ af Distriktets DIS + GIMer bliver der arrangeret en bustur:

Mandag d. 1. august til

Verdensjamboreen ved Kristianstad i Skåne.

Hvis vi bliver en busfuld på ca. 50, forventes prisen at blive ca. 400 kr., der udover transporten vil dække adgang til jamboreepladsen på 150 sv. kr.

Hvis du vil med på turen, skal du afsætte hele dagen (ca. kl. 8-20) og tilmelde dig foreløbigt **senest 20. april** til DIS Helge Andersen på mail ingeoghelge.andersen@gmail.com eller tlf. 43 45 70 76

Yderligere oplysninger om mødetid og -sted senere.

Læs mere om jamboreen på www.worldscoutjamboree.se

Der tages forbehold for, at det er muligt at få billetter denne dag.

Søren O-L

GIM 2. Roskilde



Aktivitetlauget

kan fortælle, at det 48. Loppemarked i Rødovre Centrum er vel overstået. Alt gik godt, og alle var tilsyneladende glade og tilfredse.

Der var ca. 12.500 besøgende, og det kunne godt mærkes. Der var trængsel på gangene, hvor folk interesseret så sig omkring ved standene med de mange fristelser.



Også vores eget stude var godt besøgt, og takket være mange nye salgsvare blev nettoindtægten næsten fordoblet siden sidst. Bodil rapporterer, at der var kr. 5.253,50 i kassen, da salget var slut.

Endnu har jeg ikke regnskabet klart, men der vil blive ca. 49.000 kr. til Aktivladen.

I dag har jeg modtaget en faktura fra Rødovre Centrum på kr. 2.625. Beløbet dækker lønnen til de ”ungarbejdere”, centret havde engageret, til at tømme papirkurve, servicere toiletter m.v. Det må vi betragte som en slags husleje, som vi betaler med glæde.

Tak til alle, der bidrog til det gode resultat.



Det næste loppemarked i Rødovre Centrum bliver 9. oktober 2011. Der er da nogle måneder, før det går løs igen.

Jytte M.

Gruppe 1 - Gruppemøde 16. marts 2011, hos Bodil

Vi startede med at synge 'Alverden kalder det væmmeligt'. Derefter havde Bodil sørget for lækre pizzaer og trifli. Således godt mætte og tilfredse kunne vi gå til aftenens emne, som Sine stod for. Emnet – eller rettere emnerne – strakte sig fra Portugal til Lolland.

Først var vi i **Mafra i Portugal**, hvor Sine fortalte om klosterpaladset, som blev opført i 1700-tallet af kong Jão V. 52.000 mand hjalp dog kongen med at opføre det. Egentlig skulle slottet give husly til 13 munke, men der blev plads til 330 munke! Det er så stort, at man skal gå 3,5 km på 2 timers rundtur igennem de 1.400 værelser. Her findes et af Europas smukkeste biblioteker. Og klokkespil med 110 klokker plus mange andre imponerende detaljer.

Næste emne var om betydeligt mindre forhold.



Signe Stub fra Birket på det vestlige Lolland levede fra 1842-1932 og er i dag kendt for bl.a. et legat til fordel for Birkets beboere og Signe Stubs Sognegård, som i dag er kulturcenter for området omkring Birket.

Historien om Signe Stub handler mere om hårdt arbejde, flid, snusfornuft og måske en smule held. Som én af fem søskende arbejdede hun på forældrenes gård, som blev overtaget og drevet videre med stor flid fra klokken 4 om morgenen til sent.

Økonomien blev til at købe flere gårde og huse. Sparsommelighed var en dyd. Spartanskhed er måske mere korrekt. Signe vandrede den lange vej til Nakskov for at sælge sine 'alt fra haven' - grøntsager på torvet der. Æg blev solgt til købmanden i Birket.

Det er lidt "konen med æggene historie" bortset fra, at det ikke gik galt, men godt.



Hun var i stand til at låne kommunen penge til f.eks. skolebyggeri og bygning af en jernbanelinie mellem Maribo og Torrig. Hun var også lidt sær. Da de lokale var efter hende for, at hun skulle betale for et nyt alderdomshjem fik hun ændret sit testamente, så kommunen ikke kunne råde over hendes penge før 1950. Så var hun sikker på, at de, der var efter hende, sikkert var døde inden da. Når det blev til mange penge var det også fordi, hun blev den længstlevende og dermed arvede sine søskende, men naturligvis også fordi pengene fik lov at trække renter i mange år Vi sluttede med 'Nu flyver mørkets fugle ud'. Gruppe 1 siger tak til Bodil og Sine for underholdningen.

Nils



Gruppe 4 - Gruppemøde 9. marts 2011 hos Karen

Gruppen havde møde hos Karen. Vi var der alle otte, og vi startede med kaffe og småkager, og så sang vi "Kom maj du søde milde" en dejlig forårssang.

Da der havde været gildeting dagen før, var der meget, der skulle vendes. Dernæst var der forberedelserne til Sct. Georgsgildehallen, som gruppe 4 står for. Bjarne fortalte om ulve-løbet 1. maj. Så var der det næste punkt på dagsordenen, som bliver "Tur i naturen" den 18. maj, mere om det andet sted i Voldstafetten.

Nu var der gået så lang tid af aftenen, at vi ikke nåede Verners indlæg, men forhåbentlig får vi det en anden gang.

Så bød Karen på mad med forskelligt pålæg, ost og rejer, rødvin eller øl/vand og vi sang til slut "I skovens dybe stille ro".

Tak til Karen for en rigtig god aften. Næste gruppemøde hos Bjarne den 5. april kl. 19.

Margit

Gruppe 2: Gruppemøde den 12.03 hos Ulla og Kurt

Vi mødtes til gruppemøde hos Ulla og Kurt (Ullas tur) kl. 18, vi var alle mødt og gik straks i gang med at spise, Bøf Stroganoff med kartoffelmos, det smagte lækkert. Senere fik vi kaffe og æblekage, og Ulla gik i gang med at orientere os om gilde- og distriktsoplysninger. Vi talte om gildetinget i morgen og loppemarkedet i Rødovre Centrum på Søndag.

Derefter gik Ulla i gang med vores emne og denne gang havde Ulla valgt at fortælle om Chr. IXs yngste datter Thyra, fulde navn Thyra Amalie Caroline, hun blev født 29. sept. 1853 i Det gule Palæ i Kbh. og døde 26. feb. 1933 i Gmunden

Chr. IX kaldte hende for sin gode datter, og hun var populær og afholdt på grund af sin blide og milde natur både af danskerne og hele hendes familie. Hun var den i familien, der havde det bedste forhold til svigerinden Lovisa af Sverige, som ikke var særlig populær.

Det uægte barn.

Ifølge historien forelskede Thyra sig i en ung officer, Wilhelm Marcher, hvilket resulterede i graviditet. Det var selvfølgelig en stor skandale på den tid. Marcher hængte sig den 2. jan. 1872, antagelig på grund af Thyras graviditet. Det blev i familien besluttet, at hun skulle føde i hemmelighed hos sin broder Kong Georg i Grækenland, hvor hun fødte en datter ved juletid 1871. Datteren blev bortadopteret til et dansk ægtepar.



I 1878 blev hun gift med Ernst August, Hertug af Cumberland. Efter brylluppet slog de sig ned på slottet Schloss Cumberland i Gmunden, Østrig. Ægteskabet blev forholdsvis lykkeligt, selv om Ernst August havde en vanskelig natur. Af denne grund kom hun ikke så ofte til Danmark. Under 1. verdenskrig var hun modsat sine søskende at finde på tysk side, hvilket dog aldrig blev lagt hende til last og efter krigen besøgte hun atter Danmark.

Vi sluttede ca. kl. 22, tak til Ulla og Kurt for et godt gruppemøde.

Peter

Gruppe 5 - Gruppemøde d. 15. marts 2011 hos Birthe

Vi mødtes hos undertegnede, det var herligt at have gruppen på besøg i vort ”nye hjem”. Vi var fuldtallige, så vi satte os til bords. Jeg havde lavet en sammenkogt ret og æblekage til dessert. Snakken gik lystigt ved bordet. Efter at have spist, sang vi en god sang: ”Humøret fejler ingenting i vores raske flok.” Derefter ordnede vi de praktiske ting, som Jørgen havde med fra gildet.

Det var Jytte, der skulle forelægge aftenens emne, og blandt alle de byer, Jytte har besøgt og deltaget i konferencer, som medlem af SIEC, var Barcelona. Den er provinshovedstaden og hovedby i Katalonien, men byen har ført en meget omskiftelig tilværelse. I byens storhedstid valgte Columbus byen som udgangspunkt for sin opdagelsesrejse.

Byen har mange seværdigheder: Ramblaen er Barcelonas næsten snorlige over 1 km lange, boulevardagtige hovedgade, Kineserkvarteret er det folkelige kvarter på godt og ondt, som findes i enhver stor havneby. Domkirken er en af Spaniens smukkeste gotiske kirker. Picasso-museet er helt helliget Picassos værker. Font Magica - det magiske springvand. Arkitekt Antoni Gaudis bygninger præger byen, f.eks. La Sagrada Familia, en endnu ufuldendt katedral.

Vi sluttede en god aften med sangen:” Hvad var det dog, der skete?”

Vi mødes hos Jytte d. 12. april kl. 18.

Referent Birthe



Gruppe 6 - Gruppemøde d. 23. marts hos Preben

Vi var næsten fuldtallige, idet vi kun manglede Lilli. Efter forskellige orienteringer fra Helge om gildet tog Preben over med aftenens emne.

Preben havde valgt at fortælle om Peter Freuchen født i 1886. Han tog på sin første tur til Grønland i 1906 og siden deltog han i adskillige ekspeditioner ofte i selskab med den berømte polarforsker Knud Rasmussen. I årene 1913-1920 beklædte han stillingen som guvener for kolonien Thule.

I 1911 giftede Freuchen sig med Mepulak, en inuit-kvinde, som antog navnet Navarana. Under en sne-storm kom Freuchen bort fra slædeholdet og fik forfrysninger, som senere gav anledning til, at foden blev am-



puteret - senere i 1926 igen forfrysninger, og det ene ben blev amputeret. Herefter producerede han en række forfatterskaber, hvoraf Preben afspillede en CD, som Preben selv havde indtalt og gengav et særligt fantasifuldt digt fra en af Freuchens bøger.

En enlig mærkelig mand giftede sig med en ræv. Det startede med at manden tog en ræveunge til sig. Senere, når manden var på jagt, skete der underlige ting. Der lå garvet skind i huset, en dag stod en gryde og kogte med kød, senere to små syede kamikker. Med stor list fandt manden ud af, at der i huset var en dejlig kvinde. Han fangede hende og uden større protester tog han hende til kone - det viste sig, at det var ræven der havde forvandlet sig. Senere rodede manden sig ud i konebytning, hvor kvinden forvandlede sig til en med grimme lange ben - det var en grim edderkop, der havde taget menneskeskikkelse, bedre blev det ikke, da det var en spyflue, og derefter en orm der havde taget menneskeskikkelse. - Manden kom dog ind til konen og sagde ”hvor er det længe siden, du har pillet lus ud af mit hår. Han faldt i dyb søvn. Da han vågnede var konen væk, og han hørte kun en svag kogle fra en ræv ude i bakkerne.

En lang og sølsom histore - Og så er det ganske vist.

Leo



Referat fra

Distriktsgildehal

1. marts 2011 i Islev Kirke

48 gildebrødre fra hele distriktet var samlet til distriktsgildehal i Islev Kirke i Rødovre. Det var en højtidelig gildehal i den smukke sal ved siden af kirkerummet.

Gildemestertalen omhandlede "samvittighedens stemme", med illustrationer fra noget, vi alle kender, nemlig "Anders And", en spændende udlægning. De "5 min. Sct.Georg" holdt Helge Andersen fra Vestvoldgildet. Helge gav os nogle betragtninger om tid, krydret med Piet Hein og Benny Andersen - Dejligt.

Gildehallen sluttede med fanesammenrulning.

Al musikken i gildehallen var musik fra balletten "Don Quixote".

Efter gildehallen fortalte feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen om det at være feltpræst, og om sit ophold i Afghanistan.

Det er et meget, meget spændende og udfordrende arbejde. Ulla er samtidig almindelig sognepræst. Vi så mange dejlige billeder til hele foredraget.

En stor tak til Ulla for et livligt og levende foredrag.



Til slut blev vi beværtet med smørrebrød og kaffe m. småkager.

Vi sluttede med broderkæde. Tak for en god aften.

Bodil Kæmpegaard, Vestvold gildet



I-Dag lørdag d. 19 marts 2011

I- dagen i distriktet blev som tidligere afviklet i Roskildegildernes hus Sct. Agnes. 74 gildebrødre var mødt op og dagen begyndte med morgenkaffe og rundstykker.



Herefter overtog **Ole Svarre** ordet og fortalte som en anden Jørgen Riel om sine oplevelser i Grønland med den grønlandske befolkning, de grønlandske hunde og den grønlandske natur, der er smuk, barsk og ikke ufarlig og fordrer kendskab for at bevæge sig ud i den.

Ole Svarre har virket som lærer på Grønland og været deroppe mange gange. Man følte han nærrede stor kærlighed til landet og dets befolkning. Vi blev også belært om, hvordan man fangede, pelsede og spiste søkonger.

Herefter var der middagspause, som Irma pigen også i år havde stået for, med godt til de kulinariske gæster.



Herefter kom **Rasmus Krath** på banen, han har rejst i rigtig mange lande, læst antropologi og projektledelse, er underviser og eventyrer og får sine rejser bekostet via fonde, foredrag og nu også filmfremvisning. Han fortalte og viste film fra det lovløse Somalia. Han havde opsøgt piraterne, vi har hørt en del om specielt her på det sidste.

Det er ikke ufarligt at tage til Mogadishu Somalia hovedstad, så han måtte have bevæbnede vagter for at bevæge sig rundt. Da han tog nordpå til den del af landet, der hedder Puntland, hvorfra piraterne

opererer, måtte de bevæbnede vagter opgraderes til rigtig mange, så han ikke selv skulle blive taget til fange af piraterne og brugt som gidsel. Han lagde heller ikke skjul på, at det var en farlig mission, men kunne alligevel ikke lade være med at opsøge disse barske gutter, der står for så mange gidseltagninger. Han måtte vide, hvad der førte til at somalierne udførte de desperate kriminelle handlinger.

Fattigdom, manglende fremtidsudsigter m.v., udtalte de somaliske mænd, var årsagen til, at de tyede til disse midler for at få til dagen og vejen og måske lidt mere til.

Rasmus Krath blev spurgt om, hvad næste mål kunne være og ikke overraskende lød svaret på et interview med talibanerne.

Alt i alt en god dag, hvor mange gildebrødre fra vore gilder i distriktet var mødt op til nok en I-dag med inspiration til at tage stilling til en globaliseret verden med mange aspekter.

Margit Fohlmann

DGK

Rasmus Kraths piratfilm

"Hæsblæsende film om den danske eventyrer Rasmus Kraths ekspedition til de somaliske piraters lovløse tilholdssted, piratbyen Eyl i Somalia. Rasmus Krath har som den første dansker mødt og interviewet de somaliske pirater på landjorden i Somalia. Se piraternes historier og følg den farefulde ekspedition, der rejste af sted med en khat-tyggende chauffør, seks kilo pengesedler og syv tungt bevæbnede lejesoldater"



Oversigt over kommende arrangementer:

Lør.	09. april	Sct. GeorgsGildehal
Søn.	01. maj	Ulveløb
Tirs.	10. maj	Gilderådsmøde
Tirs.	17. maj	Distriktsgildeting
Ons.	18. maj	Tur i naturen, Flemming og Co.



Ny mailadresse:

Birthe Anker

anker.birthe@gmail.com

Materiale til **Maj**-nummeret af Voldstafetten skal være redaktøren i hænde **aller** senest den **20. april kl. 18**

Lederen i **maj**-nummeret skrives venligst af **gruppe 2**

Materialer sendes til redaktøren **Leo Hansen** helst i elektronisk form og meget gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail: **8x202122@webspeed.dk**

eller post til **Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89**

Hjemmeside: www.vestvold.dk

Gildemester:	Bodil Kæmpegaard	Islevhusvej 82A	2700 Brønshøj	38 60 97 82
Gildekansler:	Jytte Wichmann	Mørkhøjvej 132 st. C	2730 Herlev	48 41 25 96
Gildeskattm.:	Lilli Guldmann	Lindestien 28	2605 Brøndby	36 47 27 70
Redaktør:	Leo Hansen	Hyldeager 16	2605 Brøndby	36 75 18 89
Færdiggørelse	Karen Jensen	Rødovre Parkvej 303 ¹	2610 Rødovre	36 70 42 26
Distribution:	Nils Krogh	Dianavej 26	2610 Rødovre	36 41 26 51