

Voldstafetten



48 årgang
Nr. 12

1. Dec.

Mayonnaisekrukken og to kopper kaffe

Når tingene i dit liv næsten bliver for meget,
når 24 timer om dagen ikke er nok;
så husk mayonnaisekrukken og to kopper kaffe.

En professor stod foran sit filosofihold og foran ham
lå nogle ting. Da timen begyndte, tog han - uden et
ord - en meget stor og tom mayonnaisekrukke op og
begyndte at fylde den med golfbolde.

Så spurgte han studenterne, om krukken var fuld ?
Det var de enige om, at den var.

Professoren tog så en kasse småsten og hældte dem i
krukken. Han rystede krukken let. Småstenene
rullede ind i de tomme områder mellem golfboldene.

Så spurgte han igen studenterne, om krukken var
fuld ? Det var de enige om, at den var.

... fortsætter



Lederen fortsat:

Det næste professoren tog op, var en kasse sand, som han hældte i krukken. Selvfølgelig fyldte sandet alt andet op.

En gang til spurgte han, om krukken var fuld ?

Studerne svarede med et enstemmigt ”ja.”

Så fandt professoren to kopper kaffe frem under bordet og hældte deres indhold i krukken, hvilket effektivt fyldte de tomme rum mellem sandkornene.

Studerne lo. ”Nu,” sagde professoren, mens latteren døde ud,

”ønsker jeg, at I forstår, at denne krukke repræsenterer jeres liv.

Golfboldene er de vigtige ting - Gud, familien, børn, helbred, venner og foretrukne lidenskaber. Ting, som - hvis alt andet blev mistet og kun de var tilbage - stadig ville gøre dit liv fuldt.

Småstenene er de ting, der betyder noget, såsom dit job, hus og bil.

Sandet er alt det andet - de små ting.”

”Hvis du først hælder sandet i krukken,” fortsatte han, ”er der ikke plads til småstenene og golfboldene. Det samme gælder i livet.

Hvis du bruger al din tid og energi på de små ting, vil der aldrig være plads til de ting, der er vigtige for dig.

Vær opmærksom på de ting, der er alfa og omega for din lykke.

Leg med dine børn.

Tag dig tid til at få lavet helbredsundersøgelser.

Tag din partner med ud til middag.

Der vil altid være tid til at gøre huset rent og fikse den dryppende hane.

Tag dig af golfboldene først - de ting, der virkelig betyder noget.

Lav dine prioriteringer. Resten er bare sand.”

En af studenterne rakte hånden op og spurgte, hvad kaffen repræsenterede. Professoren smilede:

”Jeg er glad for, at du spurgte”.

”Den er bare med for at vise, at lige meget hvor meget, du har stoppet ind i dit liv, er der altid plads til et par kopper kaffe med en ven.”

Else

NytÅrsGildehal - 2011

Lørdag d. 8. januar

på Rødovregård

Forhald kl. 17.30 Gildehal kl. 18.00

Efter Gildehallen vil gruppe 6 være vært ved en festlig middag, en god kop kaffe og måske lidt underholdning.

Pris 75 kr.

drikkevarer til rimelige priser

Gruppevis tilmelding til Helge 43 45 70 76
senest 30. dec.



Påklædning

Festtøj

Gruppe 1 - gruppemøde hos Niels 17. nov. 2010

Vi mødtes alle 6 hos undertegnede og gik straks i gang med oste- og pølsebord, fordi jeg havde været på besøg på et lille mejeri i Osted med et hav af forskellige oste, som absolut måtte prøves. Kan anbefales. Således forsynede gik vi i gang med dagens program, der først skulle sætte styr på 1. søndag-i-advent-kirketur 28. nov., som gruppen står for. Dernæst over til de praktiske overvejelser om vort julemøde. Hvem laver hvad? Hvor meget kan vi egentlig spise?

Så var det tid for aftenens emne som Inger stod for: **Grundloven**.

En lov som har været en del diskuteret i den seneste tid. Da alle nye danske love skal overholde Grundloven, kommer det ofte op ved lovforslag, om det nu også kan lade sig gøre i forhold til grundloven.

Inger gav en gennemgang af, hvorfor grundloven blev til.



Bl.a. havde Chr. 8. set hvordan folkestyret udviklede sig i Europa via oprør og revolution i Frankrig og Tyskland. Mere direkte var det Hertugdømmet Holstens ønske om løsrivelse fra den danske helstat; sprogpolitikken i Slesvig og visse politikeres krav om et Danmark til Ejderen. Han pålagde derfor ved sin død i 1848 sin søn Frederik 7. at få indført en ny forfatning for Danmark. Grundloven som blev underskrevet 5. juni 1849 var blevet til efter inspiration fra bl.a. Norge og Belgien!!

Hermed havde vi fået afskaffet 'enevælden' og indført 'folkestyre' – eller havde vi? Kun 14 pct. af befolkningen havde stemmeret. Først i 1915 blev grundloven ændret, så også kvinder havde stemmeret. Hvorefter man kan sige, at have fået et egentligt folkestyre. Loven blev ændret i 1920 p.g.a. Nordslesvigs genforening med det øvrige Danmark. Og igen i 1953 også kaldet 'tronfølge-loven', fordi det her blev indført, at også kvinder havde arveret til tronen.

Således svandt aftenen hen, og det blev lidt sent før vi søgte hver til sidst beriget med stof til eftertanke.

Nils

Gruppe 2: Gruppemøde hos Jytte og Peter 9. nov. 2010.

Vi mødtes her hos os kl. 1800. Desværre kunne Annette ikke komme på grund af sygdom. Vi gik straks i gang med at få noget at spise, og da vi var færdige med det, orienterede Ulla om forskellig gildesager, og derefter gik jeg i gang med aftenens emne: Frederik den 8., som var Chr. den 9.s ældste søn.

Frederik den VIII

Frederik den 8. blev født 3/6 1843 i Det Gule Palæ i København, og var konge af Danmark fra 1906 til den 14. maj 1912.

Han var ældste søn af Chr. den IX. Som valgsprog havde han *Herren er min hjælper*. I 1869 blev han gift med prinsesse Louisa af Sverige-Norge, sammen fik de 8 børn: Christian (X), Carl (kong Haakon af Norge), Harald, Gustav, Louise, Ingeborg, Thyra og Dagmar.



Allerede som nygifte overtog kronprinseparret det smukke Charlottenlund slot som sommerbolig.

Her blev flere af deres børn født, og Frederik den 8. havde her et fristed langt væk fra hofflivet på Amalienborg slot.

Som ung studerede prins Frederik statsvidenskab i Oxford og interesserede sig i øvrigt for videnskab, kunst og kultur.

Senere gennemgik han en omfattende militæruddannelse, han blev udnævnt til general i 1887. Han foretog flere rejser, bl.a. til London, Paris, Berlin, Stockholm, Færøerne og Island.

Han forberedte sig grundigt til kongegeringen, han var kronprins i 43 år, men fik kun 6 år på tronen. Frederik, der var liberal af indstilling, var i modsætning til faderen tilhænger af systemskiftet i 1901, hvor parlamentarismen blev indført i Danmark.



Han var frimurer og 1871-1912 den øverste leder af Danmarks største frimurerloge *Den Danske Frimurerorden* .

Der har været fire danske konger, der har haft denne position: *Christian VIII, Frederik VII, Frederik VIII og Christian X.*

I de sidste år var kongens helbred svækket af en hjertesygdom, og under et ophold i Hamburg blev Frederik den 8. fundet død, om aftenen den 14. maj 1912 efter en uledsaget udflugt i byen.

Da man om morgenen ikke fandt ham på hans hotelværelse, startede man en diskret eftersøgning, og man fandt ud af, at liget af en ukendt velklædt herre var blevet indleveret på byens lighthouse lidt før midnat.

Da man fik adgang dertil, fandt man lig nr. 133. Det viste sig at være kongen. Han blev transporteret tilbage til hotellet, og man udsendte en meddelelse om, at kongen var død under en aftentur i byen.



Frederik den 8. blev efterfulgt af sin søn Chr. den 10. Han blev gravsat i Roskilde Domkirke.

I mange år gik der hårdnakkede rygter om, at kongen i virkeligheden skulle være død på et bordel. Kongens høje alder og ringe helbred, samt det faktum, at kongen døde blot et kvarter efter at have forladt sit hotel giver imidlertid til at antage, at disse var uden hold i virkeligheden.

Derefter sad vi et par timer og diskuterede forskellige emner og planlagde vores julefrokost, som finder sted lørdag den 11. dec. hos Kurt.

Peter



Gruppe 4 - Gruppemøde hos Tove og Flemming 9.nov. 2010

Vi startede fuldtalligt kl. 19.30, som sædvanlig med en sang, før vi gik til kaffebordet. Efter lidt gildesnak - ikke mindst om forårsfesten - tog Margit over og fortalte om sine rejser.

Rejsebureauet "Carlsro" har bestået i mere end 20 år - Margit og Knud var med første gang i 1999 til Belgien, hvor også Tove og Flemming deltog. De rejste også sammen til Østrig, men ellers har Margit rejst 6-7 gange bl.a. til Norditalien, Strassburg og Alsace.

Margit fortalte om mange skønne rejseminder - på mig gjorde krydstogtet på Seinen fra Paris til Honfleur størst indtryk: Med bus til Paris, ombord på skibet og indrette sig godt i sin kahyt. Derefter tur med bussen rundt i den kendte del af Paris. En aften var der sejltur på Seinen, så man fik set Paris "by night", især Eiffeltårnet var imponerende. En god frokost ombord på skibet var der tid til efter formiddagsturene.



Om fredagen sejlede vi fra Paris til Conflans-Sainte-Honorine, hvor vi skulle se solkongens, Ludvig XIV, slot i Versailles.

Et prægtigt slot med smuk spejlsal og vidunderligt parkanlæg.

Vi nåede også til Honfleur og så Frankrigs største trækirke, St. Catarine-kirken fra 1600 tallet.

Margit kunne blive ved at fortælle, - og da drikkevarerne var gratis og oplevelserne store, var det måske en god ide at kontakte "Carlsro rejser" engang.

Vi gik derefter over til en veldækket bord med lækker pålæg og drikkevarer. Sluttede naturligvis denne gode aften af med en sang.

FINN

Gruppe 5 - gruppemøde tirsdag den 9. nov. 2010

På en kold og mørk november-aften var det skønt at komme ind i varmen hos Ruth og Svend. Der duftede af dejlig mad, og vi glædede os til et hyggeligt måltid. Det blev et hyggeligt måltid med megen snak om vejr og vind, om sundhed og sygdom, men ikke mindst om de glædelige oplevelser, vi havde haft siden sidst. Den oplevelse, der overskyggede dem alle, var, at Birthe og Knud efter lang tid havde fået solgt deres hus i Bjæverskov. Det frydede os alle sammen, og vi skålede et velment Til Lykke! Vi har nydt at komme på landet til gruppemøde, men for Birthe og Knud vil en flytning til Brøndby betyde et lettere liv, syn's vi, i hvert fald.

Mætte og glade gik vi derefter i gang med praktiske oplysninger. Jørgen havde nyt fra Spejderlauget og vi drøftede de referater fra mixmøderne, som var med i Voldstafetten, nogle af de aktuelle problemer vil vi nok tage op på det kommende gilderådsmøde.

Og så var det tid til vinterens emne, der er **Storbyer**. Lone var den, der satte os på sporet af emnet, så det var meget apropos, at det var hende, der lagde ud med at fortælle om London, som vi kunne fornemme, betyder meget for hende.

Hun tog os med de steder, hun har besøgt, bl.a. Shakespeare-Museet, der nu er ført tilbage til den oprindelige teaterform med "åben himmel" i midtercirklen. Det vil føre for vidt her at beskrive London i enkeltheder. Heldigvis fik vi med os hjem til videre studier et hæfte med historiske og aktuelle oplysninger om London i dag. Lones gennemgang var en god appetitvækker til en tur til London - der er rigtig meget at opleve.



Ligesom vi startede mødet med en sang, sluttede vi også med at synge. Det blev "Lær mig nattens stjerne", som sluttede aftenen af. Tak til Lone, Ruth og Svend for en dejlig og udbytterig aften.

Næste gruppemøde hos mig tirsdag den 14. dec. Kl. 18.00.

Husk en lille pakke til vores pakkeleg.

Jytte M.

Gruppe 6 - gruppemøde hos Vibeke 10.nov

Vikingerne - Leif den Lykkelige

Som et emne i rækken af danske opdagelsesrejsende er han et eksempel på nysgerrighed, udlængsel og vovemod hos en af vore forfædre. I vore dage ville man måske nok betegne ham som en af havenes terrorister med togter fra Skandinavien mod det øvrige Europa. Det var fra Rusland til Istanbul og de Britiske øer; men også mod nord til Island og Grønland.



De var dygtige til at bygge skibe de vikinger, såvel til indre farvande, men også til turen over Nordatlanten.

Omkring år 800 fandt de vejen til Færøerne, og ca. 870 vejen til Island.

Et Skuldelev skib kunne klare turen på 4 dage i godt vejr.

Erik den Røde blev landsforvist fra Norge pga. mordanklage. Han rejste ud og fandt Grønland ca. år 980 og i årene efter rejste ca. 10.000 landsmænd samme vej.

Leif som søn af Erik rejste samme vej i år 1001, men kom ud af kurs og havnede i Canada, og var således den første europæer, der kom til det Amerikanske fastland ca. 500 år før Columbus. Området blev kaldt Vinland.

Mange udgravninger i området bekræfter deres tidlige til stede og håndværksmæssige kunnen. Mange flere detaljer kommer frem gennem Vibekes indlæg, men finder ikke plads i denne artikel.



Tak til Vibeke for husly og historie fra gamle dage.

Helge

Fellowship-day - Rødovregård. d. 24. okt. 2010

Dagen begyndte med en god velforsynet buffet og dejlig vin, stemningen var høj; det var lyd niveauet også.



Marianne Karstensen spejderchef for DDS fortalte om samarbejde mellem spejderne i Vest- og Øst Europa. Projekterne blev uddybet, og der var noget om livet bag kulisserne:

Samarbejdet/spejderarbejde går meget bedre i de lande, som havde haft en "undergrunds" spejderbevægelse.

Der skal samarbejdes i lande, hvor bestikkelse er almindelig. Det er vigtigt at tilpasse skandinaviske arbejdsformer til lande, hvor selvstændighed har været nærmest ukendt.

Vi afsluttede dagen med en gildehal. Fellowshipdagens budskab blev læst op og DGM Arne holdt en gildemestertale om "At gøre en forskel" - også med dig selv.

Frank/2.Roskilde

----000---000--000---000---



Distriktsgildehal & Ridderoptagelse

Glostrup Sognegård d. 16. nov. 2010

Den forholdsvis lille forhal blev hurtigt fyldt med ca. 70 festklædte gildebrødre og snakken gik livligt, indtil der blev kaldt til gildehal.

2 væbnere fra 1. Sct. Georgs Gilde i Taastrup stod denne aften for optagelse efter at have deltaget i ridderforberedelsen i distriktet i ca. 1 ½ år. De gav senere udtryk for, at det havde været en spændende tid.

Både Ingeborg og Birthe afgav flotte svar på de spørgsmål de havde fået at arbejde med, der var udformet omkring henholdsvis "det gode menneske" samt "værdier omkring familielivet."

I gildemestertalen kom distriktsgildemesteren ind på de spørgsmål, der for tiden er ...



oppe i gilderne til diskussion omkring bl.a. rummelighed. I gildehallen hørte vi smuk musik og sang sunget af russiske sopran Anna Netrebko.



I eftergildehallen blev der holdt mange taler og uddelt flotte blomsterbuketter til de nye riddere. Taler blev holdt både af ridderudvalget, stedfortræder for gildemesteren fra 1. Taastrup, repræsentanter for de nye ridders grupper i eget gilde og distriktsgildemesteren og sidst og

Ikke mindst takkede både Ingeborg og Birthe begge for ridderforberedelsestiden (*dette varmer naturligvis os der sidder i udvalget*) og de takkede for talerne og buketterne.

Samtidig kunne distriktsgildemesteren overrække en buket med pæne ord til Else Thiesen fra 2. Roskilde, der netop denne dag kunne fejre 40 års gildejubilæum. Stort tillykke skal lyde til både de nye riddere med deres optagelse i riddersnes kreds (som det hedder) og Else med de 40 års jubilæum. Alt i alt en rigtig festlig aften i distriktsgilderegiet.

Der var travlhed i kulisserne, Herlev og Ballerup gilderne samt Elna fra 2. Glostrup stod for det praktiske i forhold til aftenens forløb her, opsætning af gildehal og det praktiske kulinariske i eftergildehallen. Her skal også lyde en stor tak.

Vi kan fra distriktsledelsens side oplyse, at den næste distriktsgildehal med ridderoptagelse vil finde sted den 1. marts 2011 i Islev kirke. Der kommer nærmere herom i gildebladene.

Margit Fohlmann DGK



Foredrag ved flypioneren Vincent Seremet

Gruppen mødtes kl. 17 på Rødovregård og gjorde klar til aftenens møde med borddækning, smøring af rejemadder, lave kaffe o.s.v.

Kl. 19 kom mødedeltagerne, vi var 43 i alt, der var 11 gæster ude fra. Andre gilder osv. Kl. 1915 begyndte Vincent at fortælle om sit liv med flyvning, som han sagde: jeg er ikke foredragsholder, men historiefortæller. Interessen for flyvning fik han allerede som 6-årig, da hans forældre boede på en gård tæt ved flyvepladsen i Ringsted, og så snart han kunne se sit snit til det, var han at finde ved flyvepladsen, indtil en dag, en af flyverne tog ham ved hånden og tog ham indenfor på selve flyvepladsen.



Han fortalte også om, hvordan han som barn foretog halsbrækkende klatreture i høje træer for at overvinde sin højdeskræk, hvor han somme tider faldt ned og slog sig.

Som 18-årig fik han sit flyvecertificat, mens han stadig fortsatte sine eksperimenter med forskellige former for flyvemaskiner, mest med små enmands maskiner, så som ryghelikoptere og andre små maskiner, hvoraf nogle den dag i dag kan ses på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.

Han eksperimenterede også med forskellige former for faldskærme, og har i den forbindelse været ude for flere alvorlige uheld, med flere dages bevidstløshed og hospitalsophold til følge, men altid med fuld opbakning fra sin kære hustru Connie.



Efter ca. 1 time holdt vi pause og fik serveret en rejemad med en øl eller sodavand til. Da vi havde spist, fik vi kaffe/te med kager til, mens Vincent fortsatte sin livshistorie.

Han er nu gået på pension, men fungerer stadig som konsulent ind imellem for forskellige firmaer og institutioner, og rejser rundt og fortæller om sit spændende liv.

Peter, gruppe 2



Redaktøren vil gerne tilføje, at det var en rigtig interessant aften og en meget spændende foredragsholder.

Gildebrødre støtter syge børn

Vestvoldsgildet gav i anledning af foreningens fødselsdag, penge til børneafdelingen på Glostrup Hospital.

Af André Bentsen

Man skal holde, hvad man lover, især hvis man er spejder. Heldigvis er brødrene fra Vestvoldgildet ikke bare kendt for deres store flid ved de store loppemarkeder i Rødovre Centrum, men

også for deres gavmildhed, når det kommer til at hjælpe børn og unge i lokalområdet, der har brug for det. Allerede i januar måned besluttede Vestvoldgildet at uddele én stor donation, på kr. 30.000, til børneafdelingen på Glostrup Hospital, samt flere små beløb til forskellige humanitære organisationer og spejdergrupper i Brøndby og Rødovre.

"Vi havde erfaret allerede i januar 2010, via afde-

lingssygeplejerske Kirsten Heilskov på børneafdelingen, at de penge ville falde på et meget tørt sted, da de i den grad trængte til at få skiftet fjernsyn på stuerne og i opholdsstuen. De ville også meget gerne have nogle Wii-spil. Hospitalet havde ikke kunnet finde sponsorer til disse ting, og mange af deres fjernsyn var for længst blevet defekte," fortæller gildebror, Arne Strøm Madsen.



FØDSELSDAGSGAVE: Som altid når gildebrødrene fejrer fødselsdag, er det børn og unge som får gaverne. Forleden fik repræsentanter fra børneafdelingen på Glostrup Hospital penge til at købe nye fjernsyn og Wii-spil til de unge patienter. Foto: Brian Poulsen

Loppemarkedet i RC



Oversigt over kommende arrangementer:

Ons. 08. dec. Fredslys, Brøndbyvester Kirke, Kurt
Lør. 08. jan. NytårsGildehal
Tirs. 18. jan. Gilderådsmøde
Lør. 05. feb. Forårsfest
Tirs. 01. marts DistriktsGildehal
Tirs. 08. marts Gildeting
Søn. 13. marts Loppemarked
Lør. 19. marts I-dag i Roskilde
Lør. 09. april Sct. GeorgsGildehal
Søn. 01. maj Ulveløb
Tirs. 10. maj Gilderådsmøde



Tre nye mailadresser:

Inger Nielsen: imn@hotmail.dk

Sine Johnson: pil@brnet.dk

Jytte Wichmann: jyttew@hotmail.dk

Materiale til **Jan**-nummeret af Voldstafetten
skal være redaktøren i hænde **aller** senest den **20. dec. kl. 18**

Lederen i **jan.**-nummeret skrives venligst af **gruppe 4**

Materialer sendes til redaktøren **Leo Hansen** helst i elektronisk form og meget gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail:
8x202122@webspeed.dk

eller post til **Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89**

Hjemmeside: www.vestvold.dk

Gildemester:	Bodil Kæmpegaard	Islevhusvej 82A	2700 Brønshøj	38 60 97 82
Gildekansler:	Jytte Wichmann	Mørkhøjvej 132 st. C	2730 Herlev	48 41 25 96
Gildeskatm.:	Lilli Guldmann	Lindestien 28	2605 Brøndby	36 47 27 70
Redaktør:	Leo Hansen	Hyldeager 16	2605 Brøndby	36 75 18 89
Færdiggørelse	Karen Jensen	Rødovre Parkvej 303 ¹	2610 Rødovre	36 70 42 26
Distribution:	Nils Krogh	Dianavej 26	2610 Rødovre	36 41 26 51