

Voldstafetten



48 årgang
Nr. 11

1. Nov.

Rummelighed og Respekt

Efter nu at være gået på pension har jeg tid til at gruble over, hvordan min ”3. alder” vil forløbe.

Blandt andet hvordan jeg gerne vil opfattes af andre og derfor bør opføre mig overfor dem.

Bladet Autocamperen bragte 10 bønner fra et gammelt bønneskrift fra en engelsk kirke år 1610, som jeg her tillader mig at citere:

- Herre, du ved bedre end jeg selv, at jeg er ved at blive ældre - og snart gammel!
- Bevar mig fra den skrækkelige vane og tro, at jeg nødvendigvis må udtale mig om enhver sag og ved enhver lejlighed.
- Fri mig for trangen til at forsøge at ordne alle andres affærer.
- Gør mig eftertænsom, men ikke trist - hjælpsom, men ikke nævenyttig.



Lederen fortsat

- Når man tænker på mit uhyre forråd af visdom, kan det synes en skam ikke at bruge det fuldt ud, men du ved, Herre, at jeg helst skulle beholde nogle venner til det sidste.
- Fri mig for altid at ville remse endeløse rækker af detaljer op, og giv mig evnen til at komme til sagen. Forsegl mine læber for ord om mine bekymringer og smerter, de bliver flere og flere, og lysten til at beklage sig over dem vokser, som årene går.
- Jeg vover ikke at bede om bedre hukommelse, men om større ydmyghed, når mine erindringer synes at være i modstrid med andres. Lær mig den sunde indstilling: at også jeg kan tage fejl af og til.
- Hold mig nogenlunde omgængelig. Jeg nærer ikke noget ønske om at være helgen, nogle af dem er meget svære at holde ud – men et surt og tvært gammelt menneske er et af Djævelens mesterværker.
- Giv mig evnen til at se noget positivt, hvor jeg ikke har ventet det, og gode sider hos mennesker, jeg ikke har ventet det hos.
- Og giv mig endelig den nåde, at jeg kan sige det til dem

Citatet kan i øvrigt også hentes på www.lysporten.dk

Nils

Lyksalighed er ufortyndet lykke

LYSPORTEN repræsenterer det sted inde i os selv, vi må gå igennem for at opnå højere bevidsthed.



*En stor, stor tak
til Margit for udbringning af
Voldstafetten i 15 år. Det er vi
meget glade for at du har gjort.*

Bodil.

Tak også til Nils for at tage over.

Rettelse

I sidste nr. af Voldstafetten var der forrest i bladet en artikel om Baden Powell. Her er en rettelse:

Lord Robert Baden-Powell var Verdensspejderchef,
World Chief Scout

Lady Olave Baden-Powell var Verdenspigespejderchef,
World Chief Guide.



Robert og Olave Baden-Powell. Postkort fra ca. 1920.

Robert og Olave Baden-Powell. Postkort fra ca. 1920.

Turlauget kalder - 11. nov.

Turen går denne gang til Holmen og Spejdermuseet.

Torsdag d. 11. nov. kl. 13.30

Vi mødes på pladsen foran Spejdermuseet, Arsenalvej 10.

Buslinje 66 fra Hovedbanegården kører direkte.

Peter Kjær byder os velkommen og tager os med på en lille rundtur på Holmen.

Herefter besøger vi museet, hvor vi ligeledes får en guidet rundtur. Efter disse ture samles vi til en hyggelig "kaffemik" i museets lokaler.



Tilmelding senest 9. nov. til **Verner** på telefonerne:

36 75 10 11 eller 40 25 99 88.

Prisen for arrangementet er 35 kr.

På glædeligt gensyn

Turlauget



Danmarks første spejderpatrolje. 28. november 2009 til 1. februar 2011

Få historien om de allerførste spejdere i Danmark på Spejdermuseet

Kirketuren - 1. søndag i Advent - 28. nov.

Kære Gildebrødre - så fejrer vi igen, at vi begynder på et nyt Kirkeår.

I år er det søndag den 28. nov.



Vi har en aftale med, Husumvold kirke, Gadelandet 25, 2700 Brønshøj, hvor der er højmesse kl. 10.00, og hvor vi skal være så hjertelig velkommen.

Stig Boel, der er præst ved kirken, vil efter gudstjenesten fortælle os lidt om kirken.

Herefter tager vi til Rødovregård, hvor vi ca. kl. 12.15 samles til julestue. Her spiser vi vores medbragte mad og hygger os sammen nogle timer.

Husk en julegave til ca. 20 kr. Der vil blive serveret en øl/vand og snaps + kaffe og en Julebolle. Alt dette for kun 35 kr.

Tilmelding gruppevis til Inger Nielsen 44 94 43 14

Senest mandag d. 22. nov.

I gruppe 1 glæder vi os til at se jer alle.



Kunstneren lader adventstiden begynde med den gamle bibelske forjættelse om at "en kvist bryder frem af Isais stub" (Esajas 11,1). Den sorte rod i den grønne farve betegner livets frembrud. urokkeligt som ankret fæstet i havets bund.

Fredslyset fra Betlehem kommer til Brøndbyvester kirke Onsdag den 8. dec. 2010

Igen i år kommer Fredslyset fra Betlehem, til Brøndbyvester Kirke.
Det sker ved en stemningsfuld musikgudstjeneste onsdag den 8. december kl. 19.00.

Fredslyset brænder evigt i
Fødselskirken i Betlehem.
En flamme herfra er bragt til Europa,
og bliver onsdag den 8. december
ført til Brøndbyvester Kirke.

Lysset vil blive båret ind i den mørk-
lagte kirke, og olielampen, som ses
på billedet, vil blive tændt, herefter
tændes lys i stolerækkerne og på
alteret, og kirken oplyses alene af
Fredslyset fra Betlehem.



Efterårs-LoppeMarkedet i RC

Det 47. Loppemarked er nu veloverstået, og vi har, så vidt jeg kan skønne, et overskud på ca. 49.000 kr. Iflg. Helge, som har talt med direktør Alex Larsen, var antallet af besøgende 13.000 - det største antal, der har været registreret.

Vort eget stade indbragte kr. 3.552, 50, som minus stadeleje kr. 600,00 er indsat på gildets konto. Beløbet er lavere end det plejer at være, hvad kan grunden være?

Aktivitetslauget har modtaget forslag gående ud på, at samtlige gbr. bidrager til næste loppemarked med mindst 2 gode ting. Se i skabe og skuffer, om der ikke skulle være gode salgbare ting, som I kan undvære.

De gbr., der står for salget i eget stade, vil blive glade, hvis der sker en udskiftning af nogle af de ting, der har været på salgsbordet i mange år. Afdl. med tøj har ikke den store interesse for købere, derfor har Signe nævnt, at vi måske burde droppe salg af tøj.

Tal om de to forslag i grupperne og lad Aktivitetslauget høre resultatet. Næste loppemarked er søndag den 13. marts 2011.



Loppemarkederne i Rødovre Centrum har nu i 24 år været en fælles aktivitet for alle gbr. i Vestvold-Gildet. Det har været godt at mærke, at vi på den måde har kunnet støtte humanitære organisationer og spejderarbejde.

Men desuden har samarbejdet været medvirkende til, at vi

synes, vi har et godt gilde.

Jytte M.

Gruppe 1 - gruppemøde 28. sept. 2010

Gruppe 1's første møde efter ferien blev holdt hos Anni og Knud. Da det oprindelige møde blev aflyst, og vi ikke kunne finde en anden aften, hvor alle kunne, blev det et eftermiddagsmøde.

Efter en sang kastede vi os over kaffebordet, med mega store ostemadder og dejlig æblekage.

Snakken gik lystigt. Alle fortalte om sommerens oplevelser. Nils har jo sommerhus på Femø, så han fortalte om dronningens besøg.



Derefter diskuterede vi vinterens emne, og hvilken kirke, vi kan finde til årets kirketur, som vi skal stå for.

Vi sluttede med gruppens favoritsang nr. 29 i sangbogen "Nu er jord og himmel stille"

Nu er jord og himmel stille
vinden holder tyst sit vejr
og der lyder ingen trille
fra de høje, stille træer.

Kun de fjerne frøers kvækken,
kørs kalden over vang
og et dæmpet slag af bækken
til vor egen stille sang.

Tak til Anni og Knud for en dejlig eftermiddag.

Sine

Gruppe 2 - Gruppemøde hos Else og Arne 31. juli 2010

Vi mødtes kl. 18 og hele gruppen var fuldtallig til stede. Vi startede men en velkomstdrink, hvorefter vi satte os til at spise: Kylling i en pikant sauce med vilde ris.

Ulla åbnede mødet med at fortælle om mødeaktiviteterne i efteråret, hvor vi skal stå for novembermødet, som vi fik planlagt.

Derefter startede Else med det første indlæg i sæsonens emne: ”Christian IX, hans børn og svigerbørn”.

Else havde valgt at tale om Chr. IX og hans dronning Louise (af Hessen-Kassel). Han tiltrådte i 1863 ved Fr. VII's død. Fr. VII døde uden arvinger og blev derved den sidste konge af Oldenburgerne, som havde regeret Danmark siden 1400-tallene. Chr. var hertug af Glücksburg og var i 1851 på anmodning af den russiske Zar rykket frem i arvefølgen til tronen. Han blev udråbt til konge dagen efter Fr. VII's død, d. 16. nov. 1863 og var konge til sin død d. 29. jan. 1906.



Efter indlægget diskuterede vi myter om kongeslægtens sidespring, både om tidligere og nulevende medlemmer.

Yderligere oplysninger om Chr. IX kan findes på Google, wikipedia.



Christian IX
Valgsprog:
*Med Gud for ære og
ret*



Peter

Gruppe 6 - Gruppemøde den 22. sept.

Vi var alle 9 samlet hos Birgitte, hvor vi startede med en sang. Derefter ordnede vi praktiske aftaler og tilmeldinger. Så var det Birgittes tur til at fortælle. Hun havde valgt polarforsker Knud Rasmussen.

KR blev født den 7. juni 1879 i præsteboligen i Jakobshavn, nuværende **Ilulissat** i Grønland, hvor hans far var præst. Hans mor var grønlandsk. KR blev som barn fortrolig med grønlandsk levevis og det grønlandske sprog.



Han lærte tidligt at køre hundespannd og stå på ski. Han holdt meget af at besøge grønlandske familier og høre dem fortælle om jagtture og sagn og myter. Han drømte om at komme langt mod nord for at besøge polareskimoerne og indsamle viden om deres åndelige udvikling og kultur samt at samle sagn og myter.

KR tilbragte en del år i Danmark med skolegang, der sluttede med studentereksamen. Han brød sig ikke om livet i Danmark men længtes efter Grønland og drømte om at rejse. Fra år 1900 blev resten af hans liv fyldt med rejser. Han gennemførte 7 ”Thule-ekspeditioner”, hvoraf 6 som leder. Han var bl.a. med til at grundlægge Missionsstationen Nordstjernen og Handelsstationen Thule. På den 7. Thule-ekspedition blev KR alvorligt syg. Han blev indlagt på Gentofte Hospital, hvor han døde den 21. dec. 1933, kun 54 år gammel. Det var et chok for alle. Han var gift med Dagmar Andersen. De fik 3 børn.

KR’s hus i Hundested blev bygget i 1917 som arbejdslokaler, når han opholdt sig i Danmark. Det er nu indrettet som museum. KR’s ekspeditioner og rejser gav et vigtigt bidrag til forskning i eskimoernes liv og historie, som ingen før havde studeret så grundigt. Det satte Grønland og Danmark på verdenskortet. For eskimoerne og grønlænderne var han en helt. Han blev savnet af alle, også i Danmark. KR fik sine ønsker opfyldt med mange rejser og et utroligt kendskab til eskimoerne, deres levevis, kultur, sagn og myter.

Vi sluttede aftenen ved et veldækket bord med dejlig mad.

Tak til Birgitte for en interessant og hyggelig aften.

Vibeke

Mixgruppe B

Alle var mødt hos Annette, og snakken gik med det samme i gang m.h.t. loppemarkedet, som lige var afholdt, og ud fra det, ja, så startede vi naturligvis med emnet: hvad gør vi når/hvis vi ikke kan afholde loppemarked i Rødovre Centret? Først, hvorfor holder vi loppemarked? er det for at få PR omtale, eller nye gildebrødre? eller hjælpe spejdere eller/og andre, og for at vi har noget fælles til at holde os sammen? Regeringen vil meget gerne have flere til at deltage i hjælpearbejde, og her er vi jo.

Hvis vi pr. 1 jan. 2012 ikke kan få lov til at bruge Rødovre Centeret, hvad så? Vil vi forsætte med loppemarked? eller skal vi foretage os noget andet? Bankospil? Vandreture mod betaling? Har vi kræfter og energi til noget nyt? Skal der laves et lille udvalg, der spørger Rødovre Centret om, hvordan det ligger efter 1. jan. 2012? Skal udvalget forsøge at finde en skole (aula) sportshal eller andet, som vi måske kan LÅNE? Måske lave loppemarket KUN 1 gang om året i Rødovre? Og er Rødovre Centret ikke interesseret i, at der kommer ca. 10 til 12.000 mennesker i Centret når, vi afholder loppemarked?, det er da god reklame for centret.

RUMMMMMelighed:

Er vi gode nok til at modtage nye gildebrødre? Hvad hvis personen skiller sig lidt ud fra mængden (os andre), vil vi have dem/den med i gildet? Er vi ikke slemme til at mobbe nogle ud af gildet, hvis de er lidt anderledes, andre meninger ??? Rummelighed, nå hvad så med at byde FDF velkommen ind i kredsen? Hvad med at forsøge at opstarte en yngre gruppe af spejderledere, uden kontingent det første år, og lade gruppen selv bestemme retningslinier, krav m.m. de har måske andre meninger end vores? Ja indrømmet RUMMELIGHED er en svær nød at knække.

Nå men hos Annette var der rummelighed, og et dejligt kaffebord med mange forskellige oste og andet dejligt pålæg. Vi startede aftenen med at synge: Hvorfor skal man da gå og lade sig tynge. Som afslutning på en mega hyggelig aften sang vi først: Nu tændes der stjerner på himlens blå, derefter Nu er jord og himmel stille.

Tak for en god og givtig aften.

Jørgen

Mixgruppe C - hos Jytte og Bjarne

Sine, Ulla, Kurt, Birgitte og jeg mødtes hos Jytte og Bjarne og efter lidt løs snak sang vi ” Nu falmer skoven...” og gik herefter over til dagens emner:

Rummelighed

Hvordan skal det ord defineres ???

Vi mener, der er tale om tolerance, integration, plads til andres mening og at emnet er taget op på grundlag af de meddelelser, der er kommet fra landsgildeledelsen, hvorefter vi kom ind på, om der er rummelighed i vores eget gilde. Var vi rummelige nok i forbindelse med udmeldelserne sidste år ???

Vi vurderede, at vi er rummelige, men konfliktsky, bl.a. i forbindelse med musikvalg og i spejderlauget.

Har vi plads til folk fra minoritetsgrupper, evt. af anden etnisk oprindelse ???



Vi var enige om, at kan man indordne sig efter vores love, skal der være plads til alle.

Vi talte også om, reglerne i vores gilde fungerer som de bør, bl.a. i forbindelse med poster til bestyrelse og suppleanter ???

Det andet emne:

Loppemarked

Vi har ingen alternative forslag til sted for afholdelse af loppemarked, hvis det ikke længere kan holdes i Rødovre Centeret, men

Er det rimeligt, at gildet skal betale stadeleje for sit eget stade ???

Det var vi enige om, at det bør vi ikke.

Vi sluttede af ved et lækkert veldækket bord og siger tak til Jytte og Bjarne for en hyggelig aften.

Birthe Sander

Mixgruppe D

Så kom dagen da vi skulle holde mix-møde. Vi var 7 i alt og det er jo altid hyggeligt at møde de andre gruppe medlemmer på denne måde.

Vi startede med kaffe, boller og æblekage medens vi snakkede om hvad der rør sig omkring os, mad og rejser.

Vi tog fat på dagens ene emne. **Loppemarked** efter 2012 og en foreslog, at vi kunne leje Rødovrehallen, hvor vi kunne få flere studepladser, som kunne dække merudgiften til hal leje, og vi samtidig fik overskud. Vi kunne også holde banko spil eller leje skøjtehallen.



Dagens andet emne var **rummelighed**. Det er et stort emne, da hvert enkelt menneske jo har hver sin grænse og dermed sin rummelighed.

Vi blev enige om, at der skal være plads til alle, men samtidig tages hensyn inden for egne grænser.

F.eks. TV reklamer der overskrider nogles grænser, og andre syntes det helt i orden. Andre syntes det kræver stor rummelighed hele tiden at skulle spørges, om man vil købe f.eks. Hus forbi, selv om man passerer den samme sælger 20 gange i løbet af dagen.

Vi snakkede også om plejehjem og rummeligheden overfor dem, der bor der og flere havde desværre mindre gode oplevelser.

Vi sluttede af med lidt hyggesnak.

Hilsen Lone

Rummelighed



Mixgruppe E - 12.10.2010

Rummelighed og Loppemarked

Gruppen fra 'nær og fjern' mødtes friske og oplagte hos Mette, som allerede havde dækket et hyggeligt bord med alskens lækkerier, som bagt leverpostej med æblemos til, og chilispegepølse, der virkelig 'ville noget'. Så vi fik dækket sulten og en hel del til.

I øvrigt sang vi 'Så vandrer vi ud ...' som indledning til drøftelse af begrebet '**rummelighed**'. Udgangspunkt blev taget i bl.a. Gildeloven. Vi stillede spørgsmålet om 'for Gud, konge og...' også burde omfatte Allah. Vi drøftede integration og rummelighed. Hvordan har vi det egentlig med det? En af slutningerne i vore drøftelser endte med, at det **at lytte i stedet for kun at tale**, også var inkluderet i begrebet rummelighed. Vi var også inde over, hvor gode vi var til f.eks. at rumme ændringer f.eks. i Gildehallens opstilling. "Rør ikke ved min Gildehal."

Næste spørgsmål, hvad gør vi, når vi ikke længere kan benytte RC til **loppemarked**? Synspunkterne spændte lige fra *Ingenting* - vi er alligevel blevet for gamle - til at vi skulle oprette en selvstændig Vestvoldgildets genbrugsbutik. Vi kunne også arrangere koncerter eller andre lignende arrangementer (øl/vinsmagning m.m.). Hvorfor ikke låne Rødovre hallen? Vi var enige om, at det bærende i vore aktiviteter skulle være en fælles indsats for Gildet, hvor flere end én eller to deltog.



Endelig kunne det være en god idé, at appellere til RC-butikkernes sociale ansvar, som er et meget anvendt begreb indenfor moderne virksomhedsledelse. Vi skulle lægge op til, at butikkerne undlod at holde åbent på nogle få søndage, så vi kunne afholde de loppemarkeder, der jo i sidste ende støtter sociale formål i lokalområdet.

Vi sluttede med en aftensang og siger mange tak til Mette for et storslået arrangement.

Nils

Tur med Naturlauget i Roskilde-Hedebo Distrikt lørdag den 16. okt.

Vi mødtes ved Herstedhøje Naturcenter kl. 11. Elna guidede os på en ca. 5 km dejlig tur gennem forskellige beplantninger i Vestskoven.

Turen blev behageligt afbrudt et par gange af en lille pause med ”en lille én”. Skov, søer og marker var smukt klædt i solskin og efterårsfarver. Vi spiste vor medbragte mad i solen ved en af bålhytterne i Naturcentret.

Vi besøgte derefter Naturcentrets flotte udstilling, hvor tudser, mus og snoge er den levende del af udstillingen.

Ca. kl. 14 sagde vi farvel til hinanden og takkede Elna for en hyggelig og vellykket tur. Vi var 11 deltagere, hvoraf Bodil, Birgitte og Vibeke var fra Vestvoldgildet.



Udsigt fra toppen af Herstedhøje

Jeg sluttede med at bestige bjerget på ca. 60 m for at nyde den storslåede udsigt i det flotte vejr.

Vibeke
Gr. 6.

Oversigt over kommende arrangementer:

Tirs.	12. nov.	Gilderådsmøde
Søn.	28. nov.	Kirketur, gr. 1
Ons.	08. dec.	Fredsløys, Brøndbyvester Kirke, Kurt
Lør.	08. jan.	NytårsGildehal
Tirs.	18. jan.	Gilderådsmøde
Lør.	05. feb.	Forårsfest
Tirs.	08. marts	Gildeting
Søn.	13. marts	Loppemarked
Lør.	09. april	Sct. GeorgsGildehal
Søn.	01. maj	Ulveløb
Tirs.	10. maj	Gilderådsmøde



Tre nye mailadresser:

Inger Nielsen: imn@hotmail.dk

Sine Johnson: pil@brnet.dk

Jytte Wichmann: jyttew@hotmail.dk

Materiale til **Dec**-nummeret af Voldstafetten
skal være redaktøren i hænde **aller** senest den **20. nov. kl. 18**

Lederen i **dec.**-nummeret skrives venligst af **gruppe 2**

Materialer sendes til redaktøren **Leo Hansen** helst i elektronisk form og meget gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail:

8x202122@webspeed.dk

eller post til **Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89**

Hjemmeside: www.vestvold.dk

Gildemester:	Bodil Kæmpegaard	Islevhusvej 82A	2700 Brønshøj	38 60 97 82
Gildekansler:	Jytte Wichmann	Mørkhøjvej 132 st. C	2730 Herlev	48 41 25 96
Gildeskadm.:	Lilli Guldman	Lindestien 28	2605 Brøndby	36 47 27 70
Redaktør:	Leo Hansen	Hyldeager 16	2605 Brøndby	36 75 18 89
Færdiggørelse	Karen Jensen	Rødovre Parkvej 303 ¹	2610 Rødovre	36 70 42 26
Distribution:	Nils Krogh	Dianavej 26	2610 Rødovre	36 41 26 51