

Voldstafetten



48 årgang
Nr. 05

1. Maj
2010

Tingene er ikke altid, som man tror



To rejsende engle kom til en rig familie for at overnatte. Familien var hensynsløs, og de fik ikke lov at sove i gæsteværelset. I stedet fik de et rum i en kold kælder. Da de skulle sove, så den ældre engel et hul i væggen og reparerede det. Da spurgte den yngre engel, hvorfor hun gjorde det. Hun svarede: ”Tingene er ikke altid, som man tror”. Næste nat overnattede de i et fattigt hus. Den søde vært delte sin middag med dem og de fik lov at sove i deres senge, for at hvile sig ordentligt ...



Leder fortsat fra forsiden

Da de vågnede næste morgen, så de værten og hans kone grædende. Deres eneste ko lå døende på engen.

Den yngre engel blev virkelig gal og spurgte den ældre, hvordan hun kunne tillade, at sådan noget kunne ske.

Den lede vært havde alting og du hjalp ham alligevel, og til trods for, at den anden havde meget lidt, delte han det med os, og du tillod at hans eneste ko dør.

Den ældre svarede: ”Tingene er ikke altid, som man tror”

Da vi var i den kolde kælder, så jeg, at der var guld i det hul, så jeg reparerede det, for at han ikke skulle finde guldet, eftersom han var så led. I nat, da vi sov i det fattige hus, kom dødens engel for at hente værtens kone, så jeg gav ham koen i stedet.

”Tingene er ikke altid, som man tror”.

Nogle gange sker der ting, som man er ulykkelig over. Tro at hver sådan hændelse er til din fordel.

Med tiden kommer du til at vide ...

Else

o o o - - - o o o o o - - - o o o o - - - o o o o o - - - o o o

TAK til alle i Vestvoldgildet

der viste min mor Käthy
opmærksomhed med blomster eller
tilstedeværelse ved hendes begravelse.

Venlig hilsen

Ruth Borglin



Til Vestvoldgildet

Mange tak for jeres hilsen med det flotte gildemærke som I sendte i anledningen af mit 40 års gildejubilæum.

Det glædede mig meget. Det er rart at kunne vise at man er gildebroder, og jeg kører også altid med gildemærke i bagruden på min bil, og har på den måde ofte mødt gildebrødre, der er på ferie hernede.

Med gildehilsen *Jens*



Kære gildebrødre

En tak for dejlig vin, og fødselsdagskort fra en gruppe i anledning af min fødselsdag her i april.

Kærligst Jørgen





Roskilde Hedebo Distriktsgilde

Friluftsgildehal i Hedeland

Ved **NATURHYTTEN**, Herredsfogedvej 25 ,
Hedeland, 4000 Roskilde (se Kraks kort, kort 163)

Tirsdag den 1. juni 2010

Der vil være fælles spising kl. 18, hvor der vil blive serveret
forloren skildpadde over bål med brød og sherry.

Gildehal kl. 19:30

Med indsættelse af distriktsgildekansler (DGK)

**Efter gildehallen serveres der kaffe med tilbehør.
Øl og vand kan købes.**

**Af hensyn til arrangementet er der gruppevis
tilmelding senest den 26. maj 2010 til:**

Tilmelding ,
Else Thiesen
2. Gilde i Roskilde

Tlf. 46 35 31 38
Email:
elsethiesen@gmail.dk



Tur i naturen - 26. maj

Onsdag den 26. maj kl. 18.00 køre bussen fra parkeringspladsen ved Rødovre Rådhus.

Handsken er kastet

Med disse ord vil gruppe 1 invitere jer alle sammen til en sommeraften udflugt til elverkongens rige, hvor Christian den Fjerde ved Tryggevælde å sagde de berømte ord: Vel er jeg ikke Cæsar og disse Bølger ikke Rubicon; men dog jeg siger: jacta est alea;

Gruppe 1 vil ikke love jer, at I får set elverpigerne danse på engen, men vi vil gøre alt for at underholde jer på det hjerteligste.

Hvis I tager jeres madpakke øl el. vand, med vil vi sørge for kaffen og fede kager.



Tilmelding senest den 17. maj til **Inger** 44 94 43 14

Pris ca. 40 kr.



Gruppe 1 - Gruppemøde 14.04.2010

Vi mødte hos Inger, hvor vi startede med at synge Alverden kalder det væmmeligt og Sikke mange, mange anemoner. Vi havde Rita med som måske kommende gildebroder.

Efter et flot kaffebord, gik Annie og Knud over til at fortælle os om Ålholm Slot.

Det var en gevaldig historie. Slottet er bygget som et fæstningsværk, og ligger omgivet af vand på et strategisk vigtigt sted ved Nysted på Lolland. Det er ombygget i flere omgange og var oprindeligt med 4 hjørnetårne, hvoraf kun de 2 er tilbage.

Det havde været i Familien Raben-Lewizaus besiddelse i flere århundreder. Da krisen kradsede i 1995 købte Husted Andersen slottet, og nu efter hans død er dets skæbne vist noget uvis.

Vi fik også en historie om nogle bønders ret til noget skov, og hvordan de kæmpede for at beholde retten, og det lykkedes for dem.

Vi sluttede som altid med *Nu er jord og himmel stille*.

Tusind tak for en dejlig og lærerig aften.

Bodil



Gruppe 4 - Gruppemøde 21. april hos Margit

Vi startede med at synge ”Kom maj du søde milde”.

Vi havde en ivrig diskussion om gaver og donationer til fødselsdagen, og Flemming vil bringe konklusionen videre til Gilderådsmødet i maj.

Datoer for kommende gruppemøder fik vi på plads, og vi fik kastet ideer på bordet til næste gildeårs gruppearbejde. Vi satte os til Margits veldækkede bord og kunne nyde dejligt brød med laks, lun leverpostej, rullepølse m.m. og sluttede af med oste.

Som afslutning sang vi ”Jyden han er stærk og sej”

Afslutningsvis skal lige siges at Tove slet ikke nåede sit indlæg, som skulle være en introduktion til vores gruppetur til Bakken i maj.

Tak for en dejlig aften Margit.

Jytte W.

Blicher prøvede at realisere sin drøm om at styrke folkets kærlighed til fædrelandet ved at arrangere folkefester på Himmelbjerget.

Ingredienserne skulle være musik, sange, taler og sportsdyster. Det første Himmelbjergmøde fandt sted i 1839, men interessen ebbede hurtigt ud, og i 1845 var det slut. Men Blicher ville ikke opgive sin idé, og prøvede i 1846 at arrangere en national folkefest på Hohøj ved Mariager. Han indrykkede en annonce i Randers Avis, men mødet blev aflyst på grund af for ringe tilslutning. Nærværende sang er skrevet til den påtænkte folkefest på Hohøj.

Jyden han æ stærk å sej

Tekst: St. St. Blicher, 1846 - Melodi: H. C. Simonsen, 1846

*Jyden han æ stærk å sej,
modde båd i nøj å næj.
Goer ed op, å goer ed nier,
åller do fåtawt ham sier
goer ed op, å goer ed nier,
åller do fåtawt ham sier.*



Folkemøde på Hohøj 6/7-1919.
6.000 mennesker er samlet omkring
hovedtaleren Jeppe Åkjær.

Gruppe 5 - Referat af gruppemøde

Afholdt gruppemøde tirsdag d. 13 april i Bjæverskov hos Birthe og Knud. Ankomst kl. 18, blev bænket til bordet med lækker mad, og hjemmelavet æblekage. Vi gik gennem dagsordenen: Betaling til vores lille kasse, næste møde hos Jytte, hvor vi skal i Vestskoven i håb om at høre nattergalen, næste års emne: storbyer, hvad sætter vi os på vedrørende gildet til næste år? Laugsposter mm. Spejderlaug. Ja så kom vi vist igennem det hele.

Derefter havde Knud (Birthes mand) lovet at fortælle om skibe. Arkæologiske fund tyder på at mennesker ankom til bl.a. New Guinea for mindst 60.000 år siden formentlig ad søvejen.

Forfædrene til australske aboriginals og guineanere gik over Lombok strædet med båd for over 50.000 år siden. En spændende aften, hvor vi måtte erkende at meget er sket siden den gang - også inden for skibe og søfarten nu med atomdrevne ubåde, Katamaranfærger, og krydstogtskibe med plads til 5.400 personer, - ja hvilken verden.

Der blev også sunget et par sange traditionen tro. Næste møde er hos Jytte Tirsdag d. 11 maj, kl. 18

Jørgen



Thor Heyerdahls båd Ra II

Gruppe 6 - Gruppemøde den 21.04.2010 hos Leo

Emnet en kendt person. Denne aften valgte Leo at indlede med en lille gådeleg om opfindelser. Vi blev med sikker pædagogik ført hen til oplysningerne om den kendte person, Leo havde valgt. Leo havde tilbragt adskillige timer med at gennemgå store tykke bøger om personen for til sidst at udvælge en bog, som blev brugt i skoleundervisningen. I bogen var der beskrivelser af eksperimenter og opdagelser, som personen havde gjort.



For at anskueliggøre denne persons opdagelser havde Leo fra gemmerne fremtryllet opstillinger samt selv opbygget forsøgsopstillinger, der levedejorde H.C.Ørsteds revolutionerende opdagelser.

En helt igennem fantastisk vellykket aften med en gennemgang af fysiktimerne i skolen. Men inden vi nåede så langt, havde Leo tidligere været hos slagteren og indkøbt specialiteter til vores ganer, så vi ikke var sultne.



Vi fik også tid til endnu engang at gennemgå det praktiske omkring Sct.Georgs dagen. Vi sluttede vanen tro af med endnu en sang udvalgt af Leo, godt mætte af indtryk.



Tak for en udbytterig aften - vi ses næste gang den 19.05 kl. 19.30

Hvor jeg skal underholde.

Preben

En oplevelsestur til Gambia

Vi var 3 gildebødre og 2 ægtefæller, der havde tilmeldt os den i Landsgildebladet annoncerede tur på 14 dage til Gambia, arrangeret af Karin og Peter Boldsen, der leder Gambiaprojektet.

Vi samledes i Kastrup Lufthavn og fløj til Gambia med mellemlandning på Grand Canaria. I Gambia blev vi modtaget af Peter og hans medhjælper Mussa, der kørte os ud til deres hus i bushen ca. 20 km. udenfor Banjul (hovedstaden i Gambia).

Her boede vi i et flot hus med swimmingpool og så frem til 2 uger med mange forskelligartede oplevelser.

Vi var rundt på 10 forskellige skoler - Nursery (børnehaver), Alm. skoler og Skill Centre (tekniske skoler).

Generelt for disse skoler var, at bygningerne enten er ladet opføre af staten eller doneret af private gambianere eller udlændinge, men inventaret var indsamlet af gildebødre i Danmark og sejlet derned i 40 fods containere, som bliver betalt af Danida.

Det var en stor oplevelse at komme ind i klasserne. Eleverne rejste sig op og sang et vers og blev stående indtil læreren eller skolelederen bad dem sætte sig, og da sang de en remse igen.



Der var mange elever i klasserne, 40-60, og nogle skoler havde op til 2.000 elever, så de måtte dele holdene op, så nogle havde undervisning om formiddagen og andre om eftermiddagen.

På et af skill-centrene havde de fået nogle maskiner fra Danmark,

som de ikke vidste, hvordan de skulle bruges, så man efterlyste en dansker - evt. pensionist, der kan tage derned i 3 mdr. og oplære dem.

Et skill center og Hanne Vibe Nursery var 100 pct. drevet af sponsorer fra Danmark, som administreres af en bestyrelse under Sct. Georgsgilderne med Karin og Peter som hovedgaranter.

Dette skill-center havde sekretæruddannelse med gamle skrivemaskiner og computere fra Danmark, catering, sy- og batikkursus samt

mekanikeruddannelse med motorcykler som speciale, men man mangler gamle motorcykler at øve på, så en lokal mekaniker har stillet sit værksted til rådighed.

På Hanne Vibe Nursery er Sira leder, og det er hende, der er den lokale administrator af donationerne, og hvis man giver en donation, bliver den givet til en elev, men holder vedkommende op på skolen, bliver donationen givet til en ny elev.

Vi var også inde at se det lokale Health Center, hvor Danmark også har leveret inventar til. Driften er sponsoreret af hollændere. Der var besøg af en hollænder, der viste os rundt og samtidig var i gang med at sørge for renovering af bygningerne.

Lokale gik og reparerede huller i murene og malede, men han var nødt til at følge det tæt, for at det blev gjort ordentligt og uden for mange malerklatter på gulvene.

Udover at besøge skoler var vi på krokodillefarm, hvor vi prøvede at klappe en krokodille, dog med en indfødt, der holdt krokodillens mund.

Vi var på slangefarm, drevet af en franskmænd, der forsker i krybdyr i Afrika og har skrevet flere bøger herom. Slangerne var i indelukker – hver art for sig og vi sluttede af med at få en slange lagt rundt om halsen, hvilket var meget grænseoverskridende for mig.



Vi var på slavemuseet og ved Stone Circle, hvor det påstås, at stenene er kommet ned fra himlen og har dannet formationer, bl.a. en der forestiller Karlsvognen.

En sejltur på Gambiafloden - rundt om Georgetown - blev det også til som morgentur, så vi kunne opleve solopgang og dyrelivets opvågning. Vi så mange forskellige fugle og mange aber, men ikke flodheste eller krokodiller - desværre.

En dag havde vi lidt tid til overs og fik Mussa til at køre os ud til et sted, hvor vi i udhulede træstammer (kanoer) blev roet ud mellem mangroven og så, hvordan nogle damer samlede muslinger, kogte og tørrede dem med henblik på salg til hoteller - alt foregik på stranden.



Ved besøg i Abuko Nature Reservate så vi mange forskellige fuglearter og aber, men heller ikke her lykkes det os at se krokodiller. Vi fik af guiden orientering om det forskellige planteliv i Gambia.

Der var også hyæner, antiloper og pelikan, der alle var bragt til

reservatet, fordi de var kommet til skade, og de var derfor i indhegning.

Vi skulle også have været rundt i hovedstaden Banjul, men kunne ikke finde parkeringsplads, så vi kørte til Gambias største marked, Albert Market, hvor man kunne købe alt fra madvarer til tøj og møbler. Vi blev vist rundt af en indfødt, som Karin kendte, og vi følte os ikke utrygge eller bange for lommetyve, selvom vi var i den indre del af markedet.

Vi var i Botanisk Have og så at mange af planterne var de samme, som vi har i Danmark. I det hele taget så vi meget grønt rundt om i Gambia, hvilket måske kan skyldes, at vi var så tæt på floden og havet.

Gambianerne er et venligt folk og det var dejligt at se deres taknem-

lighed for det udstyr, der sendes ned til dem fra Danmark.

Børnene er meget imødekommende og vil gerne henvende sig på os og på en af skolerne stillede de sig op - spontant - og sang og dansede for os. Det er ikke et problem at forstå dem, da hovedsproget er engelsk. De gildebrødre - ikke mindst - Karin og Peter Boldsen gør et stort arbejde for at skaffe skole- og hospitalsudstyr til Gambia og er der nogle, der kender til noget, der skal kasseres, vil jeg gerne være formidler af, at det kommer til Jylland, hvor man har opbevaringsstederne, inden det bliver afskibet til Gambia.



Birthe Sander

Distriktstur i Boserup Skov

Det nystiftede "Naturlaug Roskilde-Hedebo" - initiativtager Elna 2. Glostrup og hendes væbner Helge 2. Taastrup - blev holdt over dåben den 10 april 2010 med tur i Boserup Skov ved Roskilde.

Det var en rigtigt fin formiddag med dejlig sol og tålelig temperatur.

11 var mødt - og vi fik en fin gåtur i den forårsklædte skov.

Undervejs holdt vi et par pauser - bl.a. spisepause på en rastepads ved vandet - mange andre havde fundet vej til skoven bl.a. flere børnefamilier, der skulle tilbringe flere timer i skoven, bl.a. med grillning og bagning af snobrød. Som det sker i den slags situationer følges man snart med den ene snart med den anden og får en hyggelig snak.

Vi var meget opmærksom på at opdage, hvilke

forårsbebudere vi kunne finde i skovbunden.

Næste gang håber vi, at flere har lyst og lejlighed til at deltage:

Det er 29. maj i Hedeland, derefter 11. sept. i Karlstrup Skov. Se i Sct. Georg nr. 1/februar 2010 s. 19. Der vil være tilmelding til GM Helge, 2. Taastrup - 2.taastrup@mail.dk

Vi der deltog, havde som I kan forstå, nogle pragtfulde timer og takker for det gode initiativ. Naturlaug har jo eksisteret i andre distrikter i mange år. Således oplevet: Dory, 2. Taastrup - foto DGM Arne.





Roskilde Hedebo Distriktsgilde

Referat fra **I-dagen** den 13. marts 2010

I-dag i år blev afholdt i Roskilde Gildernes hus på Sankt Agnesvej. Lidt svært at finde, hvis ikke man er lokalkendt. Alligevel var over 60 gildebrødre mødt frem til arrangementet. Vi begyndte dagen med kaffe mellem 09 og 09.30, hvor vi fik kaffe og wienerbrød. Allerede her gik snakken lystigt mellem gildebrødrene.

Dagens første foredragsholder var præst ved Roskilde Domkirke, Poul Kofoed Christiansen. Hans foredrag omhandlede **Frans af Assisi**. Dels om Frans og hans baggrund samt området og byen Assisi som ligger i Umbrien, syd for Toscana, som er mest kendt af de fleste turister, der tager til Italien. Frans selv blev født 14.04.1182 i Assisi som søn af en velhavende klædehandler Pietro di Bernardone. Oprindelig hed han Giovanni, som bestemt af sin moder da han blev født under en af sin fars forretningsrejser, men hans far omdøbte ham efter sin hjemkomst til, Francesco, som betyder ”den lille franske”, da hans mor sagdes at komme fra Frankrig.

Lerede som 14 årig blev Frans optaget i købmandsgildet og kunne således på sin fars vegne træffe beslutninger. Ligeledes var Frans således en af de førende i unges muntre liv i Assisi. Da Italien ikke på den tid var en enhed, som vi kender i dag, var der ofte stridigheder mellem fyrstendømmerne og de forskellige klasser. Da Frans tilhørte den nye middelklasse, kom han i konflikt med adelsklassen, som på et tidspunkt måtte flygte fra Assisi. En af de familier, som måtte flygte var Scifi, med deres lille datter Clara til Perugia, (hende vender vi tilbage til senere). I den følgende krig tabte Assisi til Perugia og Frans blev kastet i fængsel, hvor han var et år, inden hans far kunne frikøbe ham.

Da Frans ikke havde tænkt sig at være købmand, men ridder tilsluttede han sig en af tidens krigsherrer. Efter en drøm vendte han svækket og syg tilbage til Assisi. Under sygdommen fik han en spirituel vækkelse, og under en pilgrimsfærd til Rom, prøvede han at være tigger uden for Peterskirken. Herefter begyndte han at tage sig af syge, og en dag, 78

mens han bad uden for et byzantinsk krucifiks i den lille forfaldne kirke San Damiano, hørte han den korsfæstede tale til sig og sige: ”Gå hen og byg mit hus op, for det er ved at styrte sammen” Frans tog det bogstaveligt op og påbegyndte en restaurering af kirken. Da det var for faderens penge, opstod en konflikt mellem ham og faderen, som anlagde retssag mod sin søn. Derefter fortsatte han det liv, som skulle blive hans eftermæle.

Frans og hans tilhængere grundlagde derefter Franciskaner ordenen, eller som de blev kaldt i Danmark gråbrødre eller tiggermunke. Frans seneste år var præget af sygdom, i 1224 på bjerget La Verna blev han stigmatiseret, fik sårmerker på hænder og fødder og side som Jesus på korset. Han blev plejet af Clara og søstre (Clarissa nonnerne). Han døde 03.10.1226 kun 44 år gammel og allerede 16.07.1228 blev han helgen kåret.

Poul viste og fortalte historien om Frans og Clara samt viste billeder fra de ture, han selv havde deltaget i og arrangeret til Assisi. Efter foredraget var der tid til spørgsmål, hvor bl.a. forskellen på katolicisme og islamisme og protestantisme blev luftet.



Efter en dejlig frokost med mad fra Irma, skulle næste foredragsholder på banen.

Lise Egholm, skoleinspektør på **Rådmandsgade skole på Nørrebro**, hvor de betjener Mjølnerparken, som har en beboersammensætning på 96 pct. af anden etnisk oprindelse, og 4 pct. etniske danskere. Skolen har ca. 600 elever hvoraf 78 pct. er fremmedsprogede, fordelt på tyrkere/kurdere - arabere - irakere/iranere - pakistanere.

Hun fortalte om skolens udvikling lige fra hun ankom til vore dage og de konflikter, som opstår med en så blandet elevsammensætning. Forholdet til fædrene, som var dem, der havde kontakten for familien, mens konen har den internt i familien. De sprogmæssige og kulturelle problemer blev beskrevet på en livlig og engageret måde som greb os alle. Efter en kort rygepause fortsatte foredraget indtil 16 tiden, hvor Lise havde medbragt sin bog ”den blå sofa” som blev solgt signeret til favørpris. Til orientering findes en glimrende hjemmeside om skolen.

Dagen sluttede i rigtigt forårsvej med broderskabskæde og sang.

En stor tak til DUS gruppen for et rigtigt godt arrangement.

Referent: Bo Andersen fra 2. Gilde i Roskilde

Oversigt over kommende arrangementer:

Ons. 26.05.10 Tur i naturen, gr. 1

Tirs. 01.06.10 Friluftsgildehal, distriktet



Nye telefoner

hej alle,
vi har ikke fastnet mere, så

Tove 29 67 21 50

Flemming 29 92 02 12

Mvh. Flemming

Materiale til **Juni**-nummeret af Voldstafetten

skal være redaktøren i hænde **aller** senest den **20. Maj kl. 18**

Lederen i **Maj**-nummeret skrives venligst af **gruppe 3**

Materialer sendes til redaktøren **Leo Hansen** – gerne skrevet i et specielt word-dokument. Sendes til e-mail: **8x202122@webspeed.dk**

eller post til **Hyldeager 16, 2605 Brøndby, tlf.: 36 75 18 89**

Hjemmeside: www.vestvold.dk

| | | | | |
|---------------|------------------|----------------------------------|---------------|-------------|
| Gildemester: | Bodil Kæmpegaard | Islevhusvej 82A | 2700 Brønshøj | 38 60 97 82 |
| Gildekansler: | Else Madsen | Hørmarksvej 16 | 2605 Brøndby | 43 45 57 44 |
| Gildeskattm.: | Lilli Guldman | Lindestien 28 | 2605 Brøndby | 36 47 27 70 |
| Redaktør: | Leo Hansen | Hyldeager 16 | 2605 Brøndby | 36 75 18 89 |
| Tryk: | Karen Jensen | Rødovre Parkvej 303 ¹ | 2610 Rødovre | 36 70 42 26 |
| Distribution: | Margit Jensen | Bjødstrupvej 35 | 2610 Rødovre | 36 70 56 86 |